

Turen til Tyskland

4. juli 2013 –
30. juli 2013

Punkt..... Side

Torsdag den 4. juli 2013	3
Fredag den 5. juli 2013	3
Lørdag den 6. juli 2013	4
Søndag den 7. juli 2013.....	5
Mandag den 8. juli 2013	5
Tirsdag den 9. juli 2013	6
Onsdag den 10. juli 2013	7
Torsdag den 11. juli 2013	8
Fredag den 12. juli 2013	8
Lørdag den 13. juli 2013	9
Søndag den 14. juli 2013.....	9
Mandag den 15. juli 2013	10
Tirsdag den 16. juli 2013	12
Onsdag den 17. juli 2013	13
Torsdag den 18. juli 2013	14
Fredag den 19. juli 2013	15
Lørdag den 20. juli 2013	16
Søndag den 21. juli 2013.....	17
Mandag den 22. juli 2013	18
Mandag den 23. juli 2013	19
Onsdag den 24. juli 2013	21
Torsdag den 25. juli 2013	22
Fredag den 26. juli 2013	23
Lørdag den 27. juli 2013	24
Søndag den 28. juli 2013.....	25
Mandag den 29. juli 2013	26
Tirsdag den 30. juli 2013	26

Torsdag den 4. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 4, og kunne ikke sove. Klokken var dog godt 6, før jeg kom op og i gang. Efter en god time, var jeg klar til at tage af sted. Jeg fik et lidt til banegården. Resten af turen sydover var stort set, som den plejer at være, dog var der til tider en at snakke med.

Toget ankom et par minutter forsinket til Hbf. Hurtigt fik jeg købt nogle billetter til den kollektive trafik, og begav mig til Charlottenburg, da jeg havde en hotelreservation for en enkelt overnatning på Hotel Orion.

Det var nemt at finde hotellet, og jeg fik relativt hurtigt tjekket ind. Jeg fik op med kufferterne, og skiftede til shorts. Jeg begav mig derefter ud for at finde et eller andet at drikke, som jeg fandt i en nærliggende kiosk. Tilbage på værelset fik jeg lige organiseret mine ting.

Turen gik nu videre til et af mine favoritsteder. Jeg havde været i byen i cirka 2 timer, da jeg ankom til stedet. Det var stadig lidt tidligt. Inden længe fandt jeg en snakke med, men først lidt senere kom der en, jeg havde ventet at møde.

Fredag den 5. juli 2013

Klokken var omkring 1, da jeg forlod stedet, og gik tilbage mod hotellet. Jeg kom i seng omkring klokken 2, og var virkelig træt. Der gik ikke længe, før jeg kom i seng. Alligevel var det ikke en synderlig lang søvn, jeg fik. Klokken var omkring 7, da jeg vågnede, men jeg blev i sengen et par timer endnu.

Efter en hurtig morgenrutine, tog jeg ned og fik noget morgenmad, hvorefter jeg gik tilbage til værelset, og pakkede mine ting. Klokken var omkring 1030, da jeg tjekkede ud. Det var noget skyet, da jeg gik op til stationen.

Jeg tog ud til lejligheden, der heldigvis var tom. Jeg fik pakket ud, og organiseret mine ting, inden det blev til en tur til det lokale supermarked. Køleskabet var helt tomt. Det tog lidt længere tid, end jeg havde regnet med.

Klokken var omkring 1430, da jeg kom afsted. Jeg gik ned til Warschauer Strasse, hvor jeg tog U1 til endestationen på Uhlandsstrasse. Jeg var en tur på Hard Rock, hvor jeg spiste en sen frokost, som smagte temmelig godt. Jeg mødte en af værterne, som er fra København.

Jeg tog derfra videre igen til et af mine favoritsteder. Jeg var derude omkring klokken 18. Der var ikke meget gang i den. Lidt senere kom en, jeg kendte fra tidligere. Vi snakkede en del sammen den aften. Det var en hyggelig aften.

Lørdag den 6. juli 2013

Klokken var omkring 2, da jeg tog hjemad. Jeg tog toget, selvom jeg var temmelig træt. Klokken var godt 3, da jeg kom i seng. Jeg vågnede nogle gange i løbet af natten, men det lykkedes mig denne gang nat at falde i søvn igen.

Omkring klokken 11 stod jeg op, og kom i gang med rutinen. Klokken var knap 13, før jeg kom afsted. Jeg tog toget til Alex, hvorfra jeg gik videre i retningen af Kreuzberg. Jeg tog mig meget god tid, og gjorde et par stop undervejs.

Efter et par timer på farten var jeg kommet til Platz der Lüftbrücke. Jeg vidste godt, at det var lidt af en chance at tage, men Petra var ikke i parken i dag. Jeg kom i snak med et par gutter fra Holland i stedet.

Jeg tog herfra med U og S bahn til Frankfurter Alle, hvor jeg kom en tur i et supermarked for at handle ind. Jeg skyndte mig hjem derfra, og fik hurtigt sat tingene på plads. Jeg tog derfra igen ned til den lokale undergrundsstation.

Turen gik til Alex, og derfra videre til et af mine favoritsteder, hvor jeg igen tilbragte en del gode time. Jeg kom derfra omkring klokken 2, og mødte igen en gut fra Texas, jeg havde mødt i Galeria tidligere på dagen.

Søndag den 7. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 11, og tog det ganske stille. Klokken var omkring 13, da jeg tog toget nede fra den lokale u bahn station. Der kom noget politi og anholdte en mand. Hvad der foregik før, ved jeg ikke.

Turen gik til Alex, hvorfra jeg gik via Hakischer Markt og Henkman Höfe mod Rosenthaler Platz, hvor jeg måtte ind på en cafe for at bruge toilettet. Noget tid senere tog jeg toget til Gesundbrunnen, og gik over i parken.

Jeg gik lidt rundt i parken, før jeg fandt et sted med en stor åben plæne, hvor folk hængte ud. Jeg fandt mig et sted, og slog mig ned. Jeg tilbragte vel en times time der med noget god musik i ørene, før jeg gik videre.

Tempoet var ikke særligt højt. Jeg kom tilbage på Brunnenstrasse, hvor jeg to steder måtte ind for at bruge toiletter. Jeg kom ned på Bernauer Strasse. Jeg gik lidt ned af gaden, hvorfra jeg endte med at tage sporvognen tilbage til lejligheden. Jeg var tilbage omkring klokke 19, og tilbragte resten af aftenen i lejligheden.

Mandag den 8. juli 2013

Jeg vågnede flere gange i løbet af natten, men det lykkedes mig at falde i søvn igen. Omkring klokken 1030 besluttede jeg mig for at stå op. Inden længe forlod jeg lejligheden og gik op i det lokale supermarked.

Efter jeg havde været i supermarkedet, skyndte jeg mig at gøre mig klar til at komme afsted. Jeg tog ned til den lokale undergrundsstation, hvorfra jeg tog et tog til Alex, og derfra et tog til Tiergarten,

hvorfra jeg gik over i selve Tiergarten. Som så mange gange før, tilbragte jeg noget tid i parken, inden jeg gik i retningen af Zoo.

Jeg var lidt småsulten, så jeg købte noget spiseligt, og gik over på pladsen foran Europacenter, hvor jeg spiste frokost. Jeg blev siddende et stykke tid. Vejret var godt, og der var en del mennesker ude denne dag.

Efter noget tid jeg tilbage mod Zoo Station, og ud til Westkreuz, hvorfra jeg tog Ringbahnen til Gesundbrunnen. Jeg var en hurtig tur i centeret, før jeg gik over i parken. Her fandt jeg en plads op plænen i solen, og blev der et par timer.

Klokken var knap 1930, da jeg gik videre. Jeg gik ned til parken ved Rosenthaler Platz, hvor jeg var en god halv times tid, før jeg tog toget til Alex, og derfra tilbage til lejligheden. Klokken var godt 21, da jeg var tilbage. Resten af aftenen tilbragte jeg i lejligheden.

Tirsdag den 9. juli 2013

Efter at have været våget flere gange i løbet af natten, besluttede jeg mig for at stå op omkring klokken 930. Jeg fik relativt hurtigt i gang og forlod lejligheden kort før klokken 11 og tog ned til den lokale undergrundsstation.

Jeg tog toget til Alex, hvor jeg fandt en bænk på den anden side af tv tårnet. Efter at have siddet der et stykke tid, gik jeg videre. Turen gik via Hackischer Markt til den lille park i Oranienburger Strasse. Jeg tilbragte noget tid i parken, før jeg gik videre.

De næste timer tilbragte jeg med at gå rundt i Wedding i et roligt tempo. Før eller siden var jeg kommet til Mauerpark, hvor jeg gjorde et stop. Efter et godt stykke tid, gik jeg videre, og havnede i Eberswalder Strasse

Jeg tog sporvognen tilbage til lejligheden. Jeg var tilbage godt klokken 15. Efter en god halv times tid tog jeg videre. Turen gik til stationen på Stokower Strasse, og derfra til Gesunnenbrunnen. Igen blev det til en tur i parken.

Klokken var omkring 18, da jeg forlod parken. Jeg tog S bahn til Potsdamer Platz og tilbragte lidt tid i Sony Center. Jeg gik igennem centeret, og derfra videre ned ad Potsdamer Strasse, indtil jeg kom til en U bahn station.

Herfra tog jeg toget til pladsen foran Europacenter. Her tilbragte jeg en del tid. Klokken var omkring 2030, da jeg tog videre. Jeg var hjemme cirka en time senere, og nød en døner derhjemme, hvor jeg tilbragte resten af aftenen.

Onsdag den 10. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 9, men der gik lidt tid, før jeg kom op og i gang. Klokken var omkring 1130, da jeg forlod lejligheden og gik i retningen af den lokale undergrundsstation. Vejret var ikke særlig godt.

Turen gik til Alex, hvor jeg kun var ganske kort, før jeg tog s bahn vestover. Jeg snakkede med en kvinde i toget. Jeg stod af på Charlottenburg, og gik op ad strøget. Jeg tilbragte noget tid i shoppingcenteret. Det var nu ikke synderligt spændende.

Jeg besluttede mig for at gå i retningen af Europacenteret. En pæn del af vejen var ikke på den oplagte Kantstrasse, som jeg tidligere havde gået hele længden af. Jeg købte lidt spiseligt på Zoo Station og gik over til pladsen foran Europacenter.

En del tid blev tilbragt her. Vejret var blevet bedre. Turen gik derefter op ad Kudamm i et relativt roligt tempo. Der blev også tid til at gøre et stop undervejs. Efterhånden var jeg kommet til enden, og jeg drejede af.

Herfra gik turen tilbage til et af mine favoritsteder. Jeg var lidt nervøs denne gang, men det skulle vise sig at være noget ubegrundet. Jeg tilbragte en del gode timer der. Det var en meget god aften, jeg havde. Det var et glædeligt gensyn.

Klokken var omkring midnat, da jeg forlod stedet og gik op til den nærmeste s bahn station og tog toget tilbage til lejligheden. Turen hjem tog som vanligt omtrent en time. Jeg kom i seng ca kl 130.

Torsdag den 11. juli 2013

Jeg vågnede flere gange i løbet af natten. Efter klokken 830 kunne jeg ikke sove mere, men der gik alligevel noget tid, før jeg kom i gang. Vejret var ikke særligt godt. Det var lidt køligt og overskyet, hvilket mest indbød til indendørsaktiviteter. Klokken var omkring 1230, da jeg forlod lejligheden.

Turen gik ned til Frankfurter Alle, hvor jeg stoppede på Subway og spiste en let frokost. Jeg gik videre ad Frankfurter Alle, indtil S og U bahn stationen, hvorfra jeg tog toget til Alex. Jeg var en kort tur i Galeria, hvorefter jeg fandt et sted at sidde.

Efter et stykke tid tog jeg toget til Charlotttenburg. Jeg brugte en del tid på bare at gå langsomt omkring, inden jeg tog bussen tilbage mod Zoo. Klokken var efterhånden blevet omkring 17, og jeg var en lille smule sulten. Jeg smuttede en tur på Hard Rock Cafe, der som altid var en god oplevelse.

Efter dette besøg tilbragte jeg noget tid på pladsen ved Europacenter. Jeg mødte en familie fra Vestjylland. Klokken var omtrent 19, da jeg var forbi supermarkedet ved Zoo, hvorefter jeg tog tilbage til lejligheden, hvor jeg var omkring klokken 20. Resten af aftenen var jeg i lejligheden.

Fredag den 12. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 930, og kom relativt hurtigt i gang. De første gøremål stod på nogle praktiske gøremål i lejligheden. Det gælder her om at få planlagt afrejsen. Efter jeg havde brugt noget tid på at gøre lidt rent, blev det tid til at komme i supermarkedet.

Turen gik forbi Real nede ved Frankfurter Alle. Jeg købte en døner, som jeg tog med tilbage til lejligheden. Der gik dog lidt tid, før jeg kom afsted. Klokken var omkring 13, da jeg var på den lokale undergrundsstation.

Jeg tog toget til Alex, hvor jeg blev et stykke tid. Herfra tog jeg bussen op til Rigsdagen, og tog turen til hovedbanen i et meget roligt tempo. Jeg ville ikke altid for tidligt videre dagens næste punkt, om end det var noget jeg glædede mig til.

Omkring klokken 15 havnede jeg ude på et af mine favoritsteder. Det var dog et par timer, før jeg kom i det selskab, jeg håbede på, men jeg kom dog i snak med andre i det meste af dette tidsrum, så det var ikke helt skidt. Jeg mødte ligeledes et par tvillinger der.

Lørdag den 13. juli 2013

Jeg fik alligevel tilbragt en del gode timer der. Klokken var omkring 130, da jeg forlod stedet og tog til mod lejligheden. Jeg stod af på Frankfurter Alle, og endnu engang købte en døner, som jeg tog med tilbage til lejligheden.

Klokken var godt 3, da jeg kom i seng. Jeg fik dog ikke omtrent 6 timers søvn, men valgte at blive liggende lidt endnu. Der var ikke så megen grund til hastværk. Jeg skulle også have klaret nogle praktiske ting denne dag.

Omkring klokken 13 forlod jeg lejligheden og tog toget til Alex. Herfra tog jeg bussen til Frierichsstrasse. Jeg ville en tur forbi en bestemt boghandel for at købe et par bestemte rejsebøger, hvilket tog mig lidt længere tid end ventet.

Turen gik videre op til Brandenburger Tor, hvor jeg gjorde et kort stop, inden jeg tog bussen videre til Zoo. Jeg var lidt sulten, hvorfor jeg købte lidt spiseligt, som jeg indtog på pladsen foran Europacenter.

Der gik ikke længe, før jeg tog videre til et af mine favoritsteder. Her tilbragte jeg som altid en del timer, og var i godt selskab. Der var ikke mange mennesker her i betragtning af, at det var en lørdag aften.

Søndag den 14. juli 2013

Klokken var knap 1, da jeg forlod stedet og tog tilbage til lejligheden. Togturen hjem havde jeg prøvet så mange gange før. Jeg købte en døner på vej hjem, som jeg indtog i lejligheden. Klokken var god 2, da jeg kom i seng, og der gik godt 8 timer, før jeg stod op.

Jeg stod op omkring klokken 11, og begyndte at pakke ned, og gøre de sidste praktiske ting, inden afrejse. Klokken var cirka 1340, da jeg forlod lejligheden og tog op på Hovedbanen. Jeg skulle starte med en billet ud af byen.

Overvejelserne havde gået på, at næste stop skulle være München, og det var også der, jeg indløste billet til. Der var cirka 20 minutters ventetid, før toget kørte. Turen til München var ganske fornøjelig, og varede 6 timer. Jeg kom i snak med en mand lidt yngre end mig, en lidt mere moden mand, og en skolelærerinde på 42. Jeg fik også nogle tips til, hvad jeg skulle lave i byen.

Jeg brugte en lille times tid på at finde et hotel. Jeg havnede på Tryp til 80 euro per overnatning ikke så langt fra hovedbanen. Det er umiddelbart et meget godt hotel, der har fire stjerner. Jeg er dog lidt skuffet over, at der ikke er gratis wifi.

Da jeg var lidt småsulten, tog jeg op på Hovedbanen for at købe noget drikke og noget spiseligt, hvilket var en lidt dyr fornøjelse. Jeg fandt et sted at sidde ikke langt fra banen, hvor jeg indtog min mad. Derfra gik jeg tilbage til hotellet. Jeg kom i seng omkring 2330.

Mandag den 15. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 9, og kom relativt hurtigt i gang. Jeg forlod hotellet knap klokken 10, og gik i retningen af hovedbanen. Jeg var noget sulten, så første punkt var at finde noget spiseligt, hvilket jeg fandt ved et supermarked.

Den indkøbte morgenmad blev indtaget i en lille park ikke langt derfra. Vejret var allerede godt, så jeg havde ikke travlt. Herfra gik turen videre til Karlsplatz. Jeg gjorde endnu et stop, om end det var et af de korte af slagsen.

Klokken havde lige passeret 11, da jeg ankom til det nye rådhus. Klokkespillet var i gang, og jeg betragtede det ganske kort, før jeg tog op i tårnet. Der var en flot udsigt over hele byen. Der var noget langt ned.

Det så ud til, at der var nogle gratis byture, men det viste sig at være en cykeltur, hvorfor jeg gik videre og fandt et sted at sidde på Virtualmarkedet. Jeg tilbragte ikke alt for længe. Min plan var at komme op i tårnet i Sankt Peters Kirken, men valgte denne tur fra, da det var næsten ved siden af det gamle rådhus, og det var trapper hele vejen. Jeg tilbragte lidt tid i kirken i stedet. Det er en relativt flor kirke.

Jeg ville se bymuseet, hvorfor jeg gik i den retningen. Før jeg nåede så langt, gjorde jeg dog et stop først. Bymuseet var desværre lukket om mandagen, som så mange andre steder. Jeg begyndte så småt at være sulten, hvorfor jeg forsøgte at finde Hard Rock. Jeg gik dog lidt af en omvej, til dels for at samle noget mere appetit. Stemning var ikke helt så venlig, som jeg havde ventet. Der var ikke mange mennesker, og man er meget alene.

Det næste punkt var at finde den gåtur, der er beskrevet i den Lonely Planet bog, jeg købte i Berlin nogle dage tidligere. Det lykkedes ikke rigtigt, men jeg fandt Residenz, hvilket er et museum, jeg gerne vil se. Klokken var godt 1430, og det er et stort sted, hvorfor jeg besluttede at udskyde det.

Jeg brugte i stedet noget tid på Frauenkirche, som den tidligere pave angiveligt har haft noget med at gøre at dømme efter en plak. Jeg gik videre op Therantiner strasse, og tilbragte lidt tid på Odeonsplatz, før jeg besøgte selve kirken.

Turen gik videre gennem Hofgarten til den engelske have, som faktisk er en meget stor park. Jeg tilbragte et par timer i parken. Der var et sted, hvor der var nogle, der surfede, og nej ikke på nettet, men i analog form. Det var et tilløbsstykke.

Jeg gik videre gennem parken. Jeg havde fået anbefalet at tage en tur forbi det kineske tårn, hvilket er en ølhave. Jeg fandt efter noget tid stedet efter et stop ved et andet tårn. Jeg var kun lige forbi for at kigge ganske kort, inden turen gik videre.

Et andet sted, jeg havde fået anbefalet er Königsplatz, så jeg gik i den retning, men måtte lige gøre et stop først. Pladsen var stor, men der var egentlig ikke noget at se, hvorfor jeg hurtigt gik videre derfra. Klokken var godt og vel passeret 19.

Turen gik videre mod hovedbanen, hvor jeg fandt samme supermarked, jeg tidligere havde besøgt for at købe noget drikke. Derfra gik turen tilbage til hotellet, hvor jeg ankom meget tæt på klokken 20. Jeg tilbragte omkring en time på værelset, før jeg forlod hotellet.

Jeg var ikke synderlig sulten, men jeg gik alligevel i retningen af Hard Rock. Maden smagte som ventet godt. Der var en lidt mere positiv stemning, men stadig meget alene, og musikken var noget højere. Da jeg havde spist, gik jeg tilbage til hotellet. Jeg tog mig god tid. Jeg var tilbage godt klokken 23. Jeg var ved at være lidt træt. Jeg blev på hotellet.

Tirsdag den 16. juli 2013

Efter en ikke så god nattesøvn, stod jeg op omkring klokken 9, og forlod hotellet omtrent en halv time senere. Som dagen før, var første punkt på programmet at finde noget spiseligt. Jeg fandt samme supermarked som dagen før, og fandt mig noget spiseligt.

Da jeg havde fået noget spiseligt gik turen videre til Asamkirken, hvilken ikke helt ligner en kirke udefra, men man er heller ikke i tvivl om, at det heller ikke er en helt almindelig bygning. Den er lille, men meget flot indvendig, og ligner ikke helt noget, jeg har set før.

Turen gik videre til Bymuseet, som prøver på at beskrive byen, om end jeg ikke syntes at have fået noget egentlig ud af det. Det var ikke helt de 6 euro værd. Jeg var på museet en times tid, før det blev tid til at tage videre.

Herfra gik jeg op til Residenzmuseet, hvor skatkammeret også er. Jeg indløste billet til begge, og startede i Skatkammeret. Det er nogle meget flotte ting, de har, og de vil heller ikke være helt billige at genskabe.

Da jeg var færdig i Skatkammeret, gik turen videre til Residensen. Det er et slot, hvor herskerne af Bayern havde bolig i århundreder helt frem til 1918. Selvsagt har de forskellige tidsaldre sat sine stor på stedet. Det var et meget flot sted at se.

Klokken var godt 15, og efter 3 timer på sidste museum, vurderede jeg, at jeg ikke havde tid til et sidste museum, inden det lukkede klokken 15. Jeg gik derfor på Hard Rock, hvor jeg spiste en noget sen frokost. Jeg mødte et par danskere der.

Efter frokosten gik jeg over floden, men ikke alt for langt. Jeg fandt hurtigt en sporvogn, der kørte til hovedbanen, som jeg steg på. Jeg valgte ikke at indløse billet og var lidt heldig, idet der ikke kom kontrol. Jeg var en hurtig tur i supermarkedet på vej tilbage til hotellet, hvor jeg var omkring klokken 18.

Jeg overvejede planerne for aftenen. Jeg var allerede noget træt, hvorfor det blev til en gåtur. Jeg gik i den modsatte retning af hovedbanen, men alligevel deroppe efter noget tid. Jeg fik købt lidt spiseligt, og endte i en nærliggende park.

Aftensmaden blev indtaget på en bænk. Jeg kom i snak med en gut, der ikke lige er herfra, men bor her, og pludselig var klokken over 22. Jeg var træt, og tog derfor tilbage til hotellet. Tempoet var ikke synderligt højt. Det tog mig godt en halv time at komme tilbage.

Onsdag den 17. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 830, men tog mig meget god tid denne morgen. Der skulle gå omkring en time, før jeg forlod hotellet. Første punkt på dagsordenen var at skaffe noget morgenmad, hvilket blev supermarkedet. Jeg mødte min kassedame igen.

Jeg ville se Nationalmuseet, da jeg troede, at det ville være af historisk karakter. Jeg måtte have hjælp af den kollektive trafik til at finde stedet. Det var reelt en kunstudstilling med en lang række forskellige stilarter, herunder en del af religiøs karakter. Der var også en særudstilling om tasker, der var relativt godt lavet. Hvis man ikke er til kunst, vil dette være lidt spild af tid.

Da jeg regnede med, at det Tyske Museum ikke ville være alt for stort, spiste jeg først frokost på Hard Rock. Det Tyske Museum er et teknisk museum med skibe, luftfart, rumfart, matematik, telekommunikation og meget andet. Det er et sted, man sagtens kunne få en hel dag til at gå med, så

det vil være et besøg værd på en regnvejrsdag. Jeg spenderede fra omtrent 1430 til lukketid klokken 17 på stedet uden rigtigt at nå i dybden i nogle af emnerne.

Hjemmefra havde jeg læst om en bestemt klub, som jeg valgte at besøge i udkanten af byen. Den var ikke svær at finde, men det tog noget tid. Jeg mødte en rumæner ved navn Irena på 27 år på stedet. Jeg spenderede knap et par timer der, før jeg tog tilbage mod byen-

Heldigvis var der en U bahn station i nærheden, så jeg ikke skulle bruge en halv time på at gå tilbage. Jeg stod af i Frauenstrasse og besøgte en restauration, som jeg havde fået anbefalet, som også er i guidebogen. Jeg fik en traditionel bayerske ret, der var noget grisekød med noget kartoffel og kål. Det var ret fedt, men også nyt og noget anderledes.

Klokken var omtrent 2130, da jeg gik tilbage mod hotellet. Jeg kom forbi en gademusikant, der også var der aftenen før. Det var ganske sjovt. Jeg endte med at blive en rum tid, og købte en cd, han selv havde lavet. Jeg var tilbage hotellet cirka 2315.

Torsdag den 18. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 8, men blev i sengen en god times tid. Klokken var omkring 945, da jeg forlod værelset, og hotellet. Jeg gik i det lokale supermarked for at finde noget at spise, hvilket var ganske nemt.

Turen gik herfra til Dachau, og den kz lejr, der engang var der. Det tog noget tid at komme derud, men den var den at finde. Den fortæller historien om magtovertagelsen, lejren og dens grusomme historie. Det er en meget tung oplevelse. Jeg tilbragte vel omtrent 3 timer der, før jeg tog tilbage mod byen med den kollektive trafik.

Sulten var ved at melde sig, så jeg tog på Hard Rock endnu engang. Jeg tog mig god tid denne gang, da der ikke syntes at være tid til en ting mere. Jeg fik dog et tip om at tage op i tv tårnet ved det olympiske station. Det udendørsudsigt dæk er 190 meter oppe, og det var lidt vind, så det var ikke lige den mest behagelige oplevelse, men det var nok godt, at dette blev gjort.

Herfra tog jeg tilbage mod midtbyen. På vej hjem til hotellet var jeg forbi det lokale supermarked for at købe lidt drikke. Jeg var tilbage på værelset omkring klokken 20. Jeg var træt, så jeg overvejede situationen.

Jeg var på værelset i en lille times tid. Det var for tidligt at gå i seng. Jeg sad lidt i en stol udenfor hotellet i tussmørket. Det var godt, men der skulle ske noget mere. Jeg gik lidt op ad gaden, men endte med at gå ned ad gågaden.

Det var hensigten at finde gademusikanten fra aftenen før, men han var der ikke. Jeg fandt et andet sted. Det lød umiddelbart godt, så jeg købte en af deres cdere. Klokken var knap 23, da jeg begyndte at gå tilbage mod hotellet. Jeg købte noget yoghurt på vej tilbage.

Fredag den 19. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 730, og der gik et kort stykke tid, før jeg besluttede mig for at stå, da jeg havde nået alle de ting, jeg gerne ville se i München. Jeg spurgte i receptionen, om det var muligt at få noget morgenmad og tjekke ud.

Morgenmaden var for dyr. Jeg vendte tilbage for at pakke mine ting, og tjekkede ud. Jeg havde boet på Tryp. Værelset var ganske fint, og uden airconditioning, hvilket kan gøre aftenerne lidt varme, men jeg ville ikke give hotellet fire stjerner.

Jeg tog op til togstationen, hvor jeg købte en billet til Nürnberg. Jeg fik købt lidt spiseligt, hvorpå der var dømt togtur i godt en time. Ankomst var omkring klokken 11. Jeg tjekkede overnatningsmulighederne. Jeg fandt Grand Hotel, som har 5 stjerner til cirka 650 kroner. Jeg kunne allerede nu tjekke ind, hvilket var fantastisk.

Efter jeg havde cæret på værelset, gik turen videre til DokuZentrum, der fortæller historien om det nationalsocialtiske parti, og om den kult, der opstod omkring deres leder. Det var ikke langt fra, hvor de berømte eller berygtede taler fra betonland til masserne, som man har set i historiske film, om end meget af dette ikke længere eksisterer, men selve talerstolden er der endnu, hvilken jeg fik set. Det er dog en lille smule skræmmende.

Turen gik videre til midtbyen, og derfra efter et kort stop, videre til den bygning, hvor Nürnberg processen blev afholdt efter krigen. Man prøvede efter bedste evne at give en retfærdig behandling, om end ikke alle var enige på daværende tidspunkt. Et interessant faktum er, at byen blev valgt af logistiske hensyn, og ikke den symbolske værdi, om end den er svær at overse.

Jeg tog mig god tid om at komme tilbage. Jeg kom af toget i den gamle bydel, og brugte lidt tid på at gå rundt. Den er faktisk ikke så stor. Jeg var oppe ved Kejserborgen, men ikke inde på museet, da det var sent. Det er nok heller ikke noget, jeg ville være interesseret i.

Derfra gik turen tilbage til hotellet, hvor jeg ankom omkring klokken 20. Efter en tur på værelset, gik jeg ned til receptionen. Jeg havde mistet kapslen til et kameraobjektiv ned i elevatorskakten. Det kunne jo gå hen og blive et problem.

Sulten havde meldt sig, og jeg fandt derfor hurtigt et sted at spise. Det blev til en steak denne aften med en bagt kartoffel. Turen tilbage til hotellet var ad en anden rute, men jeg var tilbage omkring klokken 22, og blev selvsagt der resten af aftenen.

Lørdag den 20. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 830, og kom relativt hurtigt i gang. Jeg fik pakket mine ting, og fik chekket ud, og parkeret min bagage. Det var faktisk god valuta for pengene på dette hotel, men det var også en meget reduceret pris.

Det var planen, at jeg ville se det tyske nationalmuseum, men denne plan blev hurtigt droppet, da der var for meget kunst involveret. Jeg besluttede mig for at finde den Saturn, der var i byen, da jeg mistede dækslet til mit kamera ned i elevatorskakten. Den var lidt sværere at finde.

Jeg ville på DB museet og kommunikationsmuseet, der ligger i samme bygning. Det forsøger at fortælle historien og jernbanetransport i Tyskland startede med den først ban mellem Nuremberg og Fürth i 1835. Det lykkedes rimeligt, men det ville have været bedre, hvis panelerne ikke kun havde været på tysk.

Kommunikationsmuseet er derimod noget mindre, og fortæller historien om de forskellige former for kommunikation vi mennesker benytter, blandt andet udviklingen indenfor telekommunikation og internet, hvilket kan være interessant at se.

Derfra gik turen tilbage til hotellet, hvor jeg hurtigt fik hentet min bagage. Turen gik tilbage til München, da jeg havde glemt et par sko der. Turen var på halvanden time i tog, og ikke synderlig interessant. Hurtigt fik jeg hentet mine sko, og kom via et supermarked, og tilbage til togstationen, hvor jeg indløste billet til Stuttgart.

Turen startede med en ganske normal togtur, men i Ulm fik jeg selskab af en læge, hvilket var ganske fornøjeligt selskab. Tiden syntes altid at gå hurtigere. Toget kom relativt planmæssigt til Stuttgart, og var inde knap klokken 21.

Der gik ikke længe, før jeg havde fundet overnatning. Det blev InterCityHotel på banegården, hvilket er relativt godt, men der er en del støj fra trafik. Efter checkin gik jeg en tur i byen, og var væk knap en time. På vej tilbage til hotellet fik jeg købt lidt spiseligt. Resten af aftenen var jeg på værelset. Trætheden var begyndt at melde sig.

Søndag den 21. juli 2013

Jeg vågnede omkring klokken 830, og stod relativt hurtigt op og kom i gang. Jeg var vågnet nogle gange i løbet af natten. Der havde været noget larm fra gaden. Jeg købte noget spiseligt på stationen, som jeg spiste på værelset.

Første punkt på dagsordenen var Mercedes museet, der ligger i udkanten af byen. Det er relativt nemt at finde, selvom det tager små ti minutter at komme dertil fra den nærmeste S bahn station, men så får man da gået lidt.

Museet giver et indblik i virksomhedens historie lige fra starten, og lidt om den teknologi, der ligger bag. Der er mange modeller af diverse køretøjer at se. Man kan godt få lidt tid til at passere her. Jeg prøvede også deres racerbilsimulator, der var noget spændende, om end man ikke selv fik lov til at køre en simuleret tur.

Turen gik derfra tilbage til stationen, hvor der var 20 minutters ventetid til næste tog. Jeg måtte vente, og kom med til hovedbanen, hvor efter et stop på et kvarters tid blev benyttet til at skaffe en sandwich. Der er meget langt mellem stoppene på S bahnen og der er kun 2 afgangne per linje i timen, hvilket forekommer mig noget mærkeligt.

Jeg ville gerne se Porsche museet, hvilket til mit held lå lige op ad stationen, jeg skulle af på, så det var nemt at finde. Museet giver ikke et godt indblik i Porsches historie, men har en masse forskellige biler på udstilling. Lige nu er der en særudstilling om modellen 911.

Da jeg var færdig, tog jeg toget tilbage til hovedbanen. Jeg var blevet noget sulten igen, hvorfor jeg valgte at så noget spiseligt på Blockhouse, der ligger lige overfor hovedbanen. Jeg var gået forbi der aftenen inden. Efter frokosten var jeg tilbage på hotellet for en relativt kort bemærkning.

Jeg gik et stykke ned ad gågaden, før jeg besluttede mig for at tage videre. Jeg tog til Echterlingen, hvor jeg fandt en paradisk lille klub, hvor jeg tilbragte en del gode timer. Det var en lidt bekendt oplevelse, men alligevel ny. Jeg ankom kort før klokken 18, og forlod stedet cirka 2320, og tog toget tilbage til Stuttgart.

Mandag den 22. juli 2013

Jeg kom tilbage til hovedbanen godt midnat, og gik hurtigt i retningen af hotellet. Heldigvis var der ikke langt dertil. Efter at have vågnet nogle gange i løbet af natten, og døset lidt til sidst, stod jeg op kort før klokken 10. Jeg kom hurtigt i gang og fik skaffet noget morgenmad på stationen.

Klokken var godt 11, da jeg chekkede ud fra hotellet og fik min bagage opbevaret. Jeg gik ned ad strøget i Stuttgart. Jeg brugte nogle timer på at gå rundt her, om end i et noget langsomt tempo. Jeg fik set Stiftskirken, der på nogle punkter virkede meget moderne. Jeg tilbragte noget tid på en bänk ved slottene.

Omkring klokken 1530 blev billetten videre med Deutsche Bahn indløst. Jeg havde besluttet mig for at tage til Frankfurt am Main. Afgang var klokken 1605. Jeg tog mig god tid om at hente mig bagage.

Toget var inde i Frankfurt klokken 1650, cirka 10 minutter forsinket på grund af et andet tog. Det var en del varmere end i Stuttgart, 33 grader mod 25. Det kunne sagtens mærkes. Jeg fandt et hotel, der virkede billigt, Savoy, men det tog mig noget længere at finde. Jeg lavede reservationen i lobbyen, men det tog noget tid for denne at komme frem.

Efter checkin tog jeg op på værelse 721. Jeg ville finde et supermarked. Ikke langt fra hovedbanen ligger en Rewe, som jeg fandt ret nemt. Jeg fik købt lidt at drikke, hvorpå jeg gik videre. Jeg kom ufrivilligt gennem Red Light District.

Sulten havde meldt sig, så jeg fandt et sted på Kaiserstrasse, hvor jeg nød en døner. Den var ikke alt for stor, og tilmed noget dyr. Jeg blev siddende et stykke tid. Ikke en relativt kort gåtur havnede jeg nede ved Eurosymbolet. Jeg satte mig på en bænk, og blev der et stykke tid. Da sprinkleranlægget pludseligt begyndte, var det et tegn om at komme videre. Jeg gik tilbage til hotellet, hvor jeg ankom omkring klokken 21. Her blev jeg resten af aftenen.

Mandag den 23. juli 2013

Vågnede omkring klokken 5, men sov mere eller mindre videre til klokken 830. Jeg kom op og i gang rimeligt hurtigt. Jeg så morgenmadsbuffeten, hvilken ikke tiltalte mig synderligt, hvorfor jeg valgte at hente noget på banegården.

Jeg ville se børsen, hvorfor jeg gik i den retningen. Der var en guidet tur klokken 10, men man skal bestille plads dagen før. Jeg fik fortalt, at dette kunne gøres i receptionen, som henviste mig til et telefonnummer, som jeg ringede til, og fik plads til dagen efter.

Turen gik videre til Opern, hvor jeg fandt en bænk, hvor jeg satte mig et stykke tid. Jeg ville en tur op i Main tower, hvor man kan komme op i knap 200 meters højde på et udendørs observationsdæk, hvorfra udsigten er fantastisk.

Herfra ville jeg se kommunikationsmuseet. På vejen var jeg forbi Eurotower og eurosymbolet, der er ved siden af hinanden. Denne plads er ret så flot. Jeg var lidt sulten, hvorfor jeg var på et lille caferieagtigt sted. Menuen var kylling og ris, hvilket faktisk var ret så billigt.

Kommunikationsmuseet er et relativt lille sted. Det forsøger at definere kommunikation, særligt mellem kulturer, og at der er forskellige opfattelser. På den relativt lille plads, de har til rådigheden gøres dette relativt godt.

Jeg fandt en bænk udenfor, hvor jeg sad et stykke tid. Jeg overvejede at se arkitekturmuseet, men valgte alligevel at springe over, da emnet ikke har så meget med byen at gøre, og det ikke forekommer mig synderligt interessant.

Turen gik videre tilbage over broen og til det historiske museum. Der findes et par samling af diverse objekter fra forskellige personer, hvilket blandt andet er malerier, mønter og gamle våben, hvoraf mange er temmelig flotte. Der er også et projekt i gang, hvor nogle af de mennesker, der har en tilknytning til byen beskriver deres liv, blandt andet en kvinde, der har boet i Danmark.

Da jeg var færdig her, gik turen videre til Frankfurter Dom, der er en ganske flot kirke, og noget anderledes, da den er mere rødlig end så mange andre. Jeg var ikke her så synderligt længe, før jeg tog videre.

Klokken var omkring 1630, og jeg tog undergrundstoget tilbage til hovedbanen. Det virkede som om, at det var et meget gammelt togsæt. På vej tilbage til hotellet, fik jeg købt lidt drikkevarer i det lokale supermarked.

Jeg var tilbage på hotellet omkring klokken 18, og blev en god times tid. Derfra gik jeg en tur i området i en times tid, før jeg returnerede til hotellet, hvor jeg kun var kort tid, før turen endnu engang gik videre.

Da jeg gerne ville besøge en oase af en klub, blev dette aftenens destination. Det var en lang tur med taxa dertil, og var heller ikke helt billig. Det var en ganske okay aften, men noget dyr, og jeg havde set bedre aftener. Jeg ankom lige omkring klokken 20, og var der i 4 timer. Alligevel har jeg ikke fortrudt, at jeg valgte at tage denne tur.

Onsdag den 24. juli 2013

Turen tilbage til hotellet tog cirka 40 minutter, og kostede omtrent 8 euro mere end turen derud, men det var også senere på aftenen. Klokken var omtrent 1, da jeg kom i seng denne aften efter en lang og varm dag.

Jeg fik ikke sovet ret godt denne nat. Klokken var omkring 930, da jeg stod op. Jeg kom relativt hurtigt i gang. Turen gik til banegården, hvor jeg købte noget spiseligt, som jeg spiste på hotelværelset. Efter maden fik jeg pakket, chekket ud, og sat bagagen ind i opbevaringen.

Turen gik herfra til Børsen, hvor jeg skulle på rundvisning. Denne rundvisning var dog noget skuffende. Det eneste man kunne se var handelspladsen, der nu om stunder er mere eller mindre automatiseret. Der var lidt historie, som man kunne læse sig til.

Jeg satte mig på pladsen ved børsen, efter jeg forlod Børsen. Efter et stykke tid gik jeg videre. De næste timer brugte jeg på at gå lidt rundt i byen i et meget roligt tempo med et par pauser. Jeg så primært strøget. Så spændende var det ikke.

Klokken var omkring 17, da jeg var tilbage på hotellet. Grundet en aflysning kom jeg først med et tog videre til Köln klokken 1830, hvilket også var forsinket. Klokken var godt 20, da jeg endelig ankom til Köln.

Jeg fik reserveret et hotelværelse, og endte med at tage en taxa dertil. Check in var hurtig og nem, og jeg kom derfor hurtigt op på værelset. Turen gik relativt hurtigt videre. Jeg var lidt sulten, og ville spise på Hard Rock, men denne var lukket på grund af et privat arrangement.

Et alternativ var nu godt. Det blev et lille steakhus, hvor jeg fik en god bøf. Efter denne aftensmad gik jeg en aftenur i Köln. Jeg var tilbage på hotellet omkring klokken 23, og blev på værelset resten af aftenen. Jeg var noget træt, så noget søvn var ved at være tiltrængt.

Torsdag den 25. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 9, efter en ikke alt for god søvn. Jeg kom dog relativt hurtigt i gang, og efter godt en times tid, havde jeg været i det lokale supermarked, og fået købt noget spiseligt, og var klar til at opleve byen.

Første stop var Kölner Dom, der er en gammel, stor og flot kirke. Jeg brugte en del tid i kirke, og besøgte også skatkammeret. Jeg forsøgte også at komme op på udsigtsplatformen. Jeg måtte dog stoppe efter 95 meters lodret stigning, da højdeskræk forhindrede yderligere stigning. Heldigvis var der en, der tog nogle billeder for mig.

Næste stop var det Romersk Germanske museum lige ved siden af. Det viser en del kunst og keramik fra romertid, der alligevel ser ud til at have nogen påvirkning på området. Det var ikke det, jeg fandt mest interessant.

Jeg ville se en lille fotoudstilling, men denne var ikke tilgængelig. Det regnede meget lige nu, så jeg besluttede mig for at se noget moderne kunst, selvom emnet ikke er det mest interessante, men det var lige den mulighed, der var tilgængelig.

Turen gik videre til jernbanebroen ved siden af. Der er masser af låse, hvilket jeg senere fandt ud af symboliserer forhold. Det var en lidt mærkelig ting. Turen gik videre langs floden. Jeg ville se chokolademuseet, så jeg gik i den retning.

Sulten havde meldt sig, og det var ved at være noget sent på eftermiddagen, så jeg besluttede mig for at tage på Hard Rock. Der var ikke meget at lave der, så jeg fik virkelig snakket med tjeneren, hvilket var en god oplevelse, ligesom maden.

Klokken var godt 18, da jeg var tilbage på værelset, hvor jeg ikke var alt for længe, før turen igen gik videre. Jeg havde besluttet mig for at besøge en bestemt bar, der lå et godt stykke tid derfra, men det var nu ikke lige den oplevelse, jeg havde regnet med, så det var ikke den store succes, hvorfor relativt hurtigt tog tilbage til hotellet. Her var jeg omkring klokken 22, og blev der resten af aftenen.

Fredag den 26. juli 2013

Jeg stod op omkring klokken 930 og kom relativt hurtigt i gang. Jeg fik hentet noget spiseligt, som blev konsumeret på hotelværelset. Klokken var omtrent 11, da jeg forlod værelset og gik på opdagelse. Det var noget overskyet.

Første stop på turen var chokolademuseet, hvor man kan se noget om chokoladens historie, dyrkning, handel, transport og videre produktion. Lidt overraskende er der 20 sorter, hvoraf kun de 6 er brugbare for os. Man kan få ladet sin egen chokolade.

Næste stop på turen var sportsmuseet, der ligger lige ved siden af. Denne syntes jeg var meget tynd, og egentlig ikke de seks euro værd, som entreen var. Der er ikke meget at se udover en lille smule historie og memobilia.

Herfra gik jeg op Gross Saint Martin Kirken, der er meget flot udefra, og nok en af de flottere. Jeg var dog ikke inde. Turen gik videre til en plads lige ved siden af rådhuset, hvor jeg tilbragte lidt tid, og jeg mødte et par mennesker, jeg snakkede med.

Jeg var forbi rådhuset, og en meget kort tur inde. Der var et par bryllupper denne dag. Jeg kom videre derfra, og op til bymuseet, hvor jeg var inde. Det viser noget om byens historie, og en hulens masse effekter.

Det sidste planlagte stop for denne dag var NS dokumentationscenteret, hvor der i kælderen var fængselsceller. Der var også nogle forhør i sin tid, da dette var hovedkvarter for SS i sin tid. Det var et barskt sted at besøge. Man forsøger også at give et historisk indblik.

På vej tilbage var jeg lige et smut forbi Saint Gerion og Saint Ursula kirkerne, men da klokken havde passeret 18, var de begge lukkede. Det blev kun til et syn udefra. På vej tilbage mod hotellet var jeg ovre på den anden side af Rhinen via Hohenzollerbroen. Dette var en god oplevelse, specielt nu, hvor vejret var bedre.

Jeg gjorde et sidste stop på vejen tilbage til hotellet, hvilket var det lokale supermarked for at hente noget drikke. Jeg var tilbage på værelset godt klokken 20, hvor jeg var i en lille time, før turen atter gik videre.

Turen gik op til hovedbanen, hvor jeg fik købt billet til dagen efter, og til turen hjem. Det er en del penge, men det var der ikke så meget at gøre ved. Klokken var ved at være lidt sent, men jeg var sulten, så det blev til en tur på Hard Rock, hvilket var en ganske god fornøjelse. Efter denne fornøjelse gik turen tilbage til hotellet, i supermarkedet, og tilbage til hotellet igen. Klokken var omtrent midnat, da jeg kom i seng.

Lørdag den 27. juli 2013

Jeg stod op klokken 8, men var stadig træt. Jeg havde ikke fået meget søvn denne nat. AC anlægget virkede ikke, og det var temmelig varmt. Først punkt var at skaffe noget morgenmad. Omkring klokken 9 forlod jeg hotellet, og gik mod hovedbanen.

Turen til Berlin var ganske lang, selvom der til tider var nogen at snakke med. Klokken var 1545, da toget ankom til Berlin, godt en halv time forsinket på grund af de oversvømmelser, der var for godt en måned siden.

Jeg fik købt lidt at spise på hovedbanen, før turen gik til Charlottenburg, hvor jeg hurtigt fandt mit hotel. Jeg havde været der før. Check in var temmelig hurtigt og jeg kom op på værelse 306. Jeg var der en lille times tid.

Nu var det tid til at komme videre. Jeg gik tilbage til Charlottenburg stationen og tog toget videre til et af mine favoritsteder. Klokken var knap 17 på dette tidspunkt. Man kunne godt mærke den høje temperatur på 33 grader. Jeg tilbragte en del gode timer der på stedet. Jeg fik mødt nogle, jeg kender, hvilket var planen, og grunden til, at jeg tog toget til Berlin i stedet for et andet sted hen denne dag.

Søndag den 28. juli 2013

Klokken var omkring 2, da jeg forlod stedet, og tog tilbage til hotellet. Heldigvis var det ikke alt for varmt, men stadig temmelig lunt. Jeg fik noget søvn. Jeg stod op klokken 930, da jeg ville have noget morgenmad. Den var okay, men ikke noget synderligt. På den anden side havde denne overnatning kun kostet 39 euro.

Jeg tog S bahn til hovedbanen, hvor jeg købte billet til Hamborg. Køen var lang. Jeg fik billet til klokken 1215. Toget ankom planmæssigt kort før klokken 14 i Hamborg. Jeg valgte at tage en taxa til det hotel, hvor jeg havde booket mig ind på.

Der var ikke en helt nem indcheckning, men det gik. Efter cirka 10 minutter var jeg på værelset, som er lidt imponerede. Jeg brugte lidt tid på at se wellness arealet, som virker gange fint. Desværre havde jeg ikke bade tøj med.

Jeg havde vel været på hotellet en times tid, da jeg valgte at tage på udkig i byen. Første stop var hovedbanen, hvor jeg fik købt noget drikke. Herfra gik turen gennem den gamle bydel, og med tiden ned til havnen.

Sulten var så knap ved at være der, så jeg fandt Hard Rock. Der var mange mennesker, men jeg fik da noget spiseligt. Efter det gode måltid mad blev det tid til at købe den obligatoriske t shirt, hvilket var en lidt anderledes ting.

Herfra gik turen op gennem Saint Pauli. Reeperbahn var målet, der ikke var helt så snusket, som jeg egentlig havde ventet, men der selvfølgelig også det, man forventer af gaden. Da jeg efterhånden havde set, hvad jeg ville tog jeg videre.

Jeg tog igen toget til hovedbanen, hvor jeg igen var på indkøb, før jeg tog tilbage til hotellet. Jeg kom i snak med en lokal, og fik et tip om en strand. Jeg var tilbage på hotellet omkring klokken 21, og blev der selvsagt resten af aftenen. Jeg var lidt træt, men jeg ville se lidt af hotellet, der er et relativt stort sted.

Mandag den 29. juli 2013

Klokken var godt 9, da jeg stod op. Jeg havde for engang skyld fået en meget god nattesøvn. Det var en virkelig dejlig segn, der var her på hotellet. Første stop udenfor værelset var morgenbuffen, der dog blev serveret til klokken 11. Det var faktisk meget lækker og godt anrettet.

Jeg tog toget til hovedbanen, og gik en tur i midtbyen, og kom med tiden til HafenCity. Tempoet var ikke særligt højt. Jeg benyttede den kollektive trafik til at komme tilbage til hotellet, hvor jeg ikke synderligt længe, før jeg igen tog til midtbyen. Jeg var forbi et supermarked et par gange.

Det var blevet tid til noget let shopping. Jeg manglede et par badebukser. Jeg ville gerne en tur i poolen og wellness området på hotellet. Desværre går det ikke med et par helt nyt undertøj. Det kom til at koste mig 45 euro.

Sulten var ved at være der, så jeg tog til Hard Rock ned ved havnen. Musikken var lidt høj, og det var noget upersonligt. Maden var dog god, som forventet. Klokken var omtrent 1730, da jeg forlod stedet, og tog tilbage til hotellet.

Jeg blev på hotellet, men var ikke hele tiden på værelset. Jeg fik besøg godt klokken 20 af en veninde, jeg har lært at kende i Berlin. Vi tilbragte nogle gode timer sammen, indtil omtrent midnat, hvor vi begge var lidt trætte.

Tirsdag den 30. juli 2013

Jeg var noget sulten, hvorfor jeg gik turen ned til hovedbanen, og tilbage igen. Jeg fik en slags sandwich, men den var ikke synderlig god. Klokken var knap 2, da jeg kom i seng. På dette tidspunkt var jeg godt træt.

Klokken var omtrent 830, da jeg stod op. Jeg ville en tur i poolen, hvor jeg var klokken 9. Det blev kun til et kvarters tid, før jeg tog tilbage til værelset. Jeg fik klædt om, og var nede for at spise morgenmad. Turen gik derefter tilbage til værelset, hvor jeg fik ordnet nogle ting på computeren og pakket mine ting.

Jeg brugte nogle timer på at se lidt af byen. Omkring klokken 16 var jeg tilbage til hotellet, hvor jeg hentede min bagage, hvorfra jeg gik over til Dammtor. Turen hjem var en anelse kedelig, indtil det sidste tog fra Fredericia. Toget til Flensborg var dog lidt overbefolket. Det var alt i alt en god tur.