

Turen til Berlin

28. januar 2011 -
3. februar 2011

Punkt..... Side

Fredag den 28. januar 2011 3

Lørdag den 29. januar 2011 4

Søndag den 30. januar 2011 5

Mandag den 31. januar 2011 6

Tirsdag den 1. februar 2011 7

Onsdag den 2. februar 2011 8

Torsdag den 3. februar 2011 9

Fredag den 28. januar 2011

Dagen startede en anelse tidligere end planlagt, men dette gjorde bare, at der var mere tid til at komme i gang. Omkring klokken 715 forlod jeg mit hjem og gik i retningen af banegården, hvor jeg dog gjorde et hold ved bageren.

Toget var allerede på parronen. Så jeg steg ombord, og fandt hurtigt min plads. Turen ned gennem det jyske gik planmæssigt. Det havde været en kølig nat, og man kunne stadig se frosten i havde været der i det gode vejr.

I Flensborg steg et ældre ægtepar på, som havde pladser, hvor jeg sad. Lidt kontakt blev det til, hvilket gjorde turen til Hamborg virkede kortere. I Hamborg kom der derimod problemer i vores retning.

Toget fra København var forsinket. Da sammenkoblingen skulle ske, kom der et godt bump. Det virkede som om, at der var et eller andet, der var gået i stykker, så man fik os hurtigt over i et andet tog. Dette var også forsinket et andet sted fra.

Selvom jeg havde en reservation på en plads, kunne jeg ikke få nogen. Jeg stod op i en time, før der ved et tilfælde blev en plads ledig. Der blev delt en eller anden formular rundt, som man kunne udfylde, og få nogen kompensation.

Da toget langt om længe ankom til Berlin, gik jeg på billetkontoret for at få den udfyldt. Jeg måtte ringe til banken for at få nogle oplysninger, så man kunne sende pengene på min bankkonto.

Turen gik derfra videre til et andet billetkontor for at købe et ugekort til den lokale transport. Da dette var overstået gik turen videre til lejligheden. Her brugte jeg nogen tid på at få pakket ud og sætte ”biksen” op til en uges ferie.

Omkring kl 1845 gik turen videre. Selvsagt var jeg blevet lidt sulten, hvorfor jeg tog diverse tog for at komme over på Hard Rock Cafe. Det skulle blive godt med en Hickory Burger. Der var en

anelse travlt, men jeg fik hurtigt et sted at sidde. For at gøre en lang historie kort, har det en god aftensmad.

Omkring 2120 tog jeg tilbage mod lejligheden. Turen hjem tog en lille time. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen. Jeg var noget træt.

Lørdag den 29. januar 2011

Jeg vågnede omkring klokken 10, og tog mig en forholdsvis rolig start på dagen. Omkring klokke 1130 syntes, at det skulle være tid til morgenmad. Da køleskabet var tomt, som ventet, tog jeg en tur i det lokale supermarked for at få købt noget spiseligt.

En god halv times tid senere var jeg tilbage i lejligheden. Her fik jeg noget morgenmad. Godt klokken 13 forlod jeg lejligheden. Jeg tog toget til Alex, hvorfra jeg var med en bus 100 til Groser Stern, der ligger midt i Tiergarten.

Jeg havde besluttet mig for at gå en tur i Tiergarten, da været var godt for en januar dag. Solen skinnede fra en helt klar himmel og der var lige på den gode side af frysepunktet. Jeg gik rundt i Tiergarten i en times tid, før jeg fandt en bus, der kørte tilbage til Rigsdagen.

Efter et kort fotostop, gik turen videre til Brandenburger Tor. Jeg var en anelse tørstig, hvorfor jeg ville en tur på Starbucks, men køen var for langt, hvorfor jeg gik videre. Jeg gik i retningen af Postdamer Platz.

Jeg gjorde et kort stop ved Holocaust mindesmærket. Derfra gik turen videre i retningen mod Potsdamer Platz. Lige inden man når så langt, kommer man også til en Starbucks. Her gik jeg ind. Jeg købte en kop te.

Efter en times tid, tog jeg videre. Jeg var en anelse sulten, så jeg overvejede, hvorvidt jeg skulle få en tidlig aftensmad og tage hjem, eller jeg skulle tage forbi fotoforretningen. Man havde langt om længe fået solgt mit kamera.

Det endte med, at jeg tog bussen til Bahnhof Zoo. Turen gik derfra videre til Hard Rock Cafe. Det virkede ikke synderligt travlt, men derimod som om, man ikke var helt fuldtallige på personalesiden denne aften. Hickory burgeren smagte nu godt alligevel.

Omkring klokken 1815 tog jeg tilbage mod lejligheden. Turen tog knap en time. Der så ud til at være være roligt henne ved bageren. Guset skråt overfor er brugt af bz'ere. Huset bliver tømt med hjælp fra politiet om nogle dage, hvilket man ikke er helt tilfredse med. Af denne grund vil der være en demonstration. På gaden kunne man se, at der havde været en konfrontation mellem demonstranter og politiet.

Resten af aftenen var jeg i lejligheden. Jeg fik vasket lidt tøj.

Søndag den 30. januar 2011

Jeg vågnede omkring klokken 10, men var stadig lidt træt. Jeg stod dog alligevel op, men ikke rigtigt i gang. Der gik cirka to og en halv time, før jeg gik i seng igen, dog for at læse lidt i en af de guidebøger, som jeg havde med.

Der gik dog ikke sp længe, før jeg gav efter, og lagde mig til at sove igen. Dette resulterede i, at jeg lige fik mig et par timers søvn. Jeg kunne ikke rigtigt beslutte mig for, hvorvidt jeg skulle gøre et forsøg på at få noget ud af dagen eller bare give efter, og tage en hel dag, hvor jeg absolut intet lavede.

Endelig omkring klokken 1830 besluttede jeg mig for at tage et bad og komme bare lidt ud. Jeg vidste ikke helt rigtigt, hvad den skulle stå på. Jeg tog toget til Alex. Da den første rulletrappe op til S banen ikke var i gang, besluttede jeg mig for at tage bussen i stedet.

Jeg var med bus 100 til Zoo. Da jeg var en anelse sulten tog jeg på Hard Rock Cafe igen. Dette var vanen tro en god middag, som jeg fik. Efter cirka halvanden time tog jeg hjemad. Klokken var da omkring 2145.

Turen tilbage til lejligheden tog omkring en time. Selvsagt blev jeg i lejligheden resten af aftenen. Det var alt i alt en stille og rolig dag, jeg havde haft.

Mandag den 31. januar 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1030, og fik en forholdsvis hurtig start på dagen. Efter den vanlige morgenrutine, tog jeg toget til den fotoforretning, der gennem længere tid, havde haft mit kamera til salg. Man havde langt om længe fået det solgt.

Jeg fik min penge og tog til Kreuzberg, hvor turen dog blev noget kortere end planlagt. Jeg tog bussen til Europacenter, hvor jeg lige var en tur forbi Saturn. Jeg blev ikke længe, før jeg gik ned af K'damm.

Da jeg var en anelse sulten, spiste jeg en sen frokost på Hard Rock Cafe. Efter en god frokost, besluttede jeg mig for at tage videre. Jeg havde hørt om et wellness stedovre omkring Westkreuz. Jeg overvejede for og imod, men besluttede mig til for at tage af sted.

Jeg ankom til stedet omkring klokken 1630. Jeg var overrasket over, hvor stort stedet var, og hvilke faciliteter, der var. Jeg tilbragte mange gode og meget afslappende timer der, før jeg godt træt tog hjemad.

Turen gik med Ringbanen direkte til Frankfurter Allé, hvilket er en tur på cirka en halv times tid. Klokken var omkring 2230, da jeg stod af toget. Til min overraskelse havde biksen med de billige kyllinger stadig åbent, hvorfor jeg tog noget mad med hjem.

Da jeg kom tilbage til lejligheden fik jeg en sen aftensmad. Resten af aftenen var jeg selvsagt i lejligheden.

Tirsdag den 1. februar 2011

Omkring klokken 1130 vågnede jeg, og fik en ganske stille start på dagen. Det tog mig næsten 2 timer, før jeg forlod lejligheden. Mit første stop var den lokale u bahn station, hvor jeg tog toget til Alex.

Her skiftede jeg til U2, som jeg tog til Ernst Reuter Platz. Her er en forretning ved navn Gravis, der sælger Apple produkter og en masse tilbehør til samme. Jeg tog mig meget god tid til at kigge mig omkring. Det endte med, at jeg købte en stander til min Iphone og en beskyttelses- og rengørings klud til min Mac Book Pro.

Da jeg var færdig her, tog en bus til Bahnhof Zoo. Her gjorde jeg en hurtigt skift til en bus 200 til Sony Center. Jeg var også lige en smut forbi den Sony butik, der er inde i Sony Center. Klokken var nu ved at være 17. Jeg havde lyst til en tur på Starbucks.

Efter en god times tid på Starbucks gik jeg i retningen af Brandenburger Tor. Det var nu blevet mørkt. Jeg forsøgte mig med et par aftensbilleder herfra. Det endte dog med, at jeg gik lidt tilbage, før jeg fortsatte op ad Unter den Linden.

Da jeg kom til Freidrichsstrasse, drejede jeg af for at komme en tur i Dussmanns Kulturkaufhaus. Det er en meget stor butik i flere etager med rigtig mange titler indenfor boger, musik, dvd'er, men dog et meget lille udbud i bluerays.

Klokken var efterhånden passeret 1930. Jeg overvejede, hvorvidt jeg skulle tage hjem, eller en tur forbi Hard Rock Cafe. Det endte dog med at blive det sidste. Maden var vanen tro i top. Dog kunne jeg godt have undværet de 2 russere, der fik det bord ved siden af mig. Den ene var noget påtrængende, og talte kun meget gebrokkent tysk.

Omkring klokken 2120, tog jeg hjemad. Der var en lille samling folk ved det besatte hus, der efter planen bliver ryddet af politiet i morgen. Jeg kom hurtigt forbi. Resten af aftenen blev jeg i lejligheden.

Onsdag den 2. februar 2011

Jeg vågnede omkring klokken 1130. Denne nat havde jeg rent faktisk fået sovet godt. Jeg kom forholdsvis hurtigt i gang. Jeg var ude af døren indenfor en times tid. Jeg ville gå ned til den nærmeste u-bane station, men blev forhindret af politiet. I dag skulle det besatte hus rømmes.

Turen gik derfor i den anden retning. Inden jeg kom ned på stationen gjorde jeg et kort stop på den lokale Burger King. Der var noget tomt i køleskabet. Turen til Alex var ikke meget mere tidskrævende.

Jeg var lige et smut forbi Saturn. Dog uden at købe noget, hvilket nok mere skyldtes, at man ikke accepterer kreditkort. Jeg besluttede mig for at tage over til Europa Center i stedet. Jeg tog U2 dertil.

Da jeg kom ud fra stationen, var jeg som ventet lige ved KaDeWe, som ventet. Jeg besluttede mig for at tage en tur forbi der først. Turen var forholdsvis kort. Jeg gik videre over til Saturn. Her fandt jeg de ting, som jeg søgte.

Omkring klokken 1620 stod jeg på en bus 200 mod Alex. Der gik dog ikke længe, før jeg var en anelse sulten, hvorfor jeg stod af, og tog en bus tilbage. Også denne aften var jeg på Hard Rock Cafe, hvor jeg fik endnu en god aftensmad.

Klokken var omkring 18, da jeg forlod stedet. Jeg tog en bus 100 til Museumsøen. Ikke langt herfra er der en forrentning, som sælger Ampelmännerting. Den ville jeg lige besøge. Det endte med at jeg købte et par ting.

Turen gik nu videre til Alex, og derfra tilbage til lejligheden. Jeg gik den direkte rute hjemad. Det så ud som om, at huset ikke var helt rømmet endnu. Der var stadig en del betjente der, men knap så mange, som da jeg forlod området tidligere på dagen.

Klokken var omkring 1930, da jeg var tilbage i lejligheden. Da jeg skulle hjem dagen efter, begyndte jeg så småt at pakke sammen. Resten af aftenen var jeg selvsagt i lejligheden.

Torsdag den 3. februar 2011

Jeg havde sat mit vækkeur til klokken 820, således, at jeg havde godt tid til at få pakket de sidste ting og gjort rent efter mig. Dette tog dog lidt længere tid end ventet. Omkring klokken 1020, forlod jeg lejligheden for at til hovedbanegården.

Turen til hovedbanen gik som ventet uden problemer. Det var heller ikke første gang, jeg havde prøvet denne. Jeg ankom i lidt god tid. Afgang var også denne gang fra spor 13. Toget ankom til tiden.

Jeg fandt min plads, men den var blevet taget af en gruppe på 4 personer. Pladsen var ved et bord. Jeg fandt dog en anden plads lidt længere nede, hvor jeg satte mig. Heldigvis var denne ikke reserveret. Turen hjem gik for en gang skyld lige efter planen. Jeg hørte noget musik på vejen hjem.