

Turen til Berlin

28. september 2009 –
30. september 2009

Punkt.....	Side
Mandag den 28. september 2009	3
Tirsdag den 29. september 2009	5
Onsdag den 30. september 2009	7

Mandag den 28. september 2009

Dagen startede med at vækkeuret ringede klokken 615. Jeg havde heldigvis god tid denne morgen, hvorfor jeg også lige nåede at tjekke, hvorvidt jeg havde alt med. Efter den hurtige morgenrutine og bagagechecken, forlod jeg min bolig efter godt en times tid.

På vej til banegården købte jeg noget morgenbrød. Turen gik videre til Banegården, hvor jeg hurtigt fandt ud af, at toget kørte fra spor 4. Hurtigt herefter kom toget, og jeg fandt hurtigt min plads. Her spiste jeg min morgenmad.

Pladsen ved siden af var først reserveret fra Vejle, hvorfor jeg gik i gang med at renskrive mine notater fra ferien til Cypern en god måneds tid forinden. Alle pladserne i nærheden så ud til at være optaget på et eller andet tidspunkt. Dog håbede jeg på at kunne sidde uforstyrret uden en ved siden af, således jeg kunne skrive på rejsebeskrivelsen.

Da toget nåede Vejle, måtte jeg desværre pakke computeren sammen, hvilket var en anelse skuffende. Turen resten af vejen gennem Jylland og de første par timer i Slesvig-Holstein var en ganske kedelig fornøjelse. Der var ikke andet at give sig til end at nyde udsigten.

Til mit held blev der et par pladser ledige i nærheden ved Hamborg Hovedbanegård, hvor jeg skiftede plads. Her kunne jeg skrive på rejsebeskrivelsen i frem. De to timer til Berlin nærmest fløj af sted.

Toget ankom planmæssigt til Hovedbanegården i Berlin. Første punkt herfra var at få købt noget togbilletter til det lokale transportsystem. Da dette punkt var overstået, gik turen videre med S bahn til Alexanderplatz. For at spare lidt gik jeg til næste U bahn station og tog toget herfra. Turen gik til Frankfurter Tor, hvor jeg hilste på samme pige, som jeg havde hilst på flere gang ved mit besøg i juni. Jeg indså, at hun er udkigspost for det lokale billetnummer, hvor noget prøver at sælge brugte billetter som nye. Da jeg kom ud fra stationen, skyndte jeg mig hen til lejligheden.

Jeg ville gerne hurtigt af sted igen. Da der var lidt varmere, end jeg havde regnet med, tog jeg et hurtigt bad. Omkring klokken 1620 var jeg på et tog tilbage til Alexanderplatz, hvor jeg skiftede til U8. Første punkt på dagsordenen var den fotoforretning, hvor jeg ved mit sidste besøg havde indleveret mit gamle analoge kamera i den forhåbning at få det solgt. Desværre var jeg ikke så heldig.

Herfra tog jeg en U7 videre til Mehringsdamm, og herfra en U6 til Kochstrasse. Dette er lige ved Checkpoint Charlie. I nærheden heraf ligger en computerforretning, hvor jeg tidligere havde købt flere ting. En af disse, en router, var desværre gået i stykker, hvorfor jeg ville have pengene tilbage. Dette ville man ikke være med til. Man ville heller ikke give en ny, men insisterede på, at de kunne sende den ind, eller jeg selv kunne gøre dette. Man ville heller ikke sende en ny til Danmark, men jeg skulle selv hente den. Det var noget værre rod. Jeg valgte, at de skulle sende den. Heldigvis kender jeg en, der snart skal herved, som jeg kan få til at besøge butikken.

Turen gik videre med bus M29 til Europacenter. Første stop var KaDeWe lige i nærheden. Jeg tilbragte en halv times tid med at gå rundt her, før jeg gik videre til Saturn i Europacenter. Her tilbragte jeg omkring en 20 minutter.

Da sulten var besøgt at melde sig, gik jeg forbi den kinesiske restaurant, hvor jeg havde spist på det første besøg i byen. Desværre havde man ikke Spis alt hvad du kan for et eller andet beløb, hvorfor jeg besluttede mig for at tage tilbage til lejligheden.

Klokken var nu omkring 1915. Jeg var heldig at kunne komme med bus nummer 100 rimeligt hurtigt. Denne tog jeg hele vejen til Alexanderplatz, hvor jeg skiftede til U5. Turen gik direkte fra U bahn stationen og tilbage i lejligheden. Her tømte jeg min rygsæk.

Sulten var ikke blevet mindre, hvorfor det næste stop var det lokale supermarked, hvor jeg fik købt de mest basale nødvendigheder, foruden de toiletartikler, som jeg med vilje ikke havde taget med herved.

Godt klokken 21 var jeg tilbage i lejligheden, hvor jeg fik et velfortjent aftensmåltid. Resten af aftenen tilbragte jeg i lejligheden. Udover aftensmaden stod aftenen på lidt tv kiggeri. Det var ikke

det mest spændende, men jeg var for træt til at lave noget andet. Sengetid denne aften var omkring klokken 23.

Tirsdag den 29. september 2009

Denne morgen vågnede jeg omkring klokken 745. Kort efter stod jeg op, og kom i gang med den vanlige morgenrutine. Det var det var min plan at bruge dagen til at få set et måske to museer eller udstillinger i løbet af dagen, dog uden at have sat navn på disse.

Først omkring klokken 930 kom jeg ud af døren. Første stop på dagens tur var Alexanderplatz, hvor blandt andet det store butik fra østtiden, Galeria Kaufhof ligger. Jeg købte en sodavand, men kunne ikke stå for fristelsen med at tage med et lille kig omkring. Det endte med, at jeg fik købt et par sokker.

Ved flere lejligheder havde jeg hørt om en forretning ved navn Dussmann. Jeg ville derfor tage bussen til forretningen. Jeg faldt i snak med et modent par fra staterne. Turen til forretning var kort, og syntes endnu kortere, når man har nogle at snakke med.

Jeg ankom til Dussmann, hvor jeg blev imponeret og størrelsen og udvalget. Det er en forretning i flere etager med et meget imponerede udvalg af musik, film og bøger. Jeg tilbragte en god times tid her. Jeg fik købt et par bøger her.

Da jeg forlod butikken var planen at tage til Brandenburger Tor. Der er ikke synderlig langt fra butikken. Desværre begyndte det at regne. Da jeg endelig kom frem, var det meste af det interessante område spærret af. Derfor gik jeg over mod Rigsdagen, hvorfra jeg hurtigt kom med en bus mod Bahnhof Zoo. Klokken var blevet omkring 12.

På turen derover mødte jeg et par fra Fredericia, som jeg snakkede med. Jeg stod af ved stoppet før endestationen, som er Europacenteret. Jeg havde ikke fundet ud af så meget vedrørende en duallayder dvd brænder, som jeg havde i sinde at købe. Desværre havde man ikke den rigtige type af brænder. Medierne hertil er også noget dyrere end ventet.

Turen gik videre til en internetcafé lige i nærheden. Jeg havde et stykke tid overvejet en ny skærm til computeren. Efter at have kigget lidt efter dette hjemme, og her i byen, besluttede jeg mig for at købe denne nu. Dette blev gjort på denne netcafe.

Klokken var nu omkring 14, hvorfor jeg besluttede mig for at tage en tur i KaDeWe. Man har en restaurant på 7. etage. Jeg ville gerne spise frokost her, selvom jeg viste, at dette var noget dyrt, men det skulle prøves. Det endte med, at jeg fik en kødret i karrysovs og en lille dessert. Her mødte jeg et par fra Køln, som jeg snakkede med.

Tiden nærmest fløj af sted, og først godt 1530 kom jeg med bus 200. Jeg ville lige en tur omkring Sony Center på vej tilbage til lejligheden. Jeg var en tur inde i Sony Style butikken, og en kort tur rundt i selve centeret, før jeg gik videre til det nærliggende shoppingcenter.

Inden jeg kunne komme ind i centeret, blev jeg stoppet af en moden mand, der ville fortælle om de uretfærdige forhold i Iran. Dette er selvfølgelig en alvorlig sag, men det var ikke det rette tidspunkt for mig. Jeg kom fri, og gik ind i centeret, hvor jeg ikke var ganske længe, før jeg besluttede mig for at forlade centeret, dog ikke af samme indgang.

Turen gik tilbage til Potsdamer Platz, hvorfra jeg tog en U bahn til Alexanderplatz, og derfra videre til lejligheden, hvor jeg var kort før klokken 18. Det var tid til at gøre sig klar til den store begivenhed, og årsagen til dette alt for korte besøg i byen.

Omkring klokken 1920 forlod jeg lejligheden for at tage toget til Alexanderplatz. Det havde været min plan at spise ude på en restauration her til aften, men dette var tiden desværre for knap til, hvorfor jeg endte med at spise på McD på Alex.

Turen gik hurtigt videre til Ostbahnhof. Jeg var her lidt uheldig. Jeg overså det sidste trin ned, hvorfor jeg faldte. Heldigvis kom jeg ikke noget til og der var noget, som tilbød sin hjælp. Herfra skulle jeg finde Postbahnhof. Det var lidt sværere, end jeg troede, men det lykkedes.

Jeg ankom omkring klokken 2015, hvilket var i mere end god tid. Der var nogle, som allerede var kommet, men ikke mange. Tiden gik knapt så hurtigt, og nærmest på slaget 21 gik

opvarmningsbandet Heavens Basement i gang med at spille. Deres musik var ikke lige min stil, men det gik an. Efter cirka 45 minutter var dette band færdige.

Kort efter klokken 22 gik D:A:D på scenen. Dette var længe ventet. De åbner med nummeret True Believer, og følger op med en masse af deres kendte numre numre, blandt andre The road below me, Everything Glows, Grow or pay, Reconstrucdead, Jihad, Rim of Hell, Riding with Sue, Bad Craziness, Laugh'n'½, Monster philpsophy og Sleeping my day away. Meget passende slutter de af med It's after dark.

Koncerten bar bræg af, at det var nogle rutinerede folk, der var på scenen. De forstod at få folk med på musikken og engagere. Det gjorde det til alle tiders koncert. Jeg syntes, at det var det hele værd at tage disse dage ud af kalenderen for at komme hertil. Jeg mødte nogle andre danskere til koncerten, hvilket var en lidt spøjs, men god oplevelse.

Hele koncerten med D:A:D varede cirka halvanden time. Jeg blev lidt efter, hvor jeg snakkede lidt med nogle af de andre danskere, som også var til koncerten. Omkring klokken 2345 forlod jeg bygningen. Jeg havde ikke meget lyst til at tage offentlig transport hjem, men til mit held ankom der en taxa ligesom jeg kom ud. Ved midnatstid var jeg tilbage i lejligheden med en ringetone i ørene. Selvsagt kunne jeg ikke gå direkte i seng efter en sådan oplevelse. Jeg var oppe en times tid, før jeg kom under dynen.

Onsdag den 30. september 2009

Denne morgen havde jeg sat vækkeuret til klokken 10. Dette forekom som en rimelig tid at komme op på, således, at jeg kunne nå at få det hele pakket, og gjort de sidste praktiske ting, før hjemrejsen på denne alt for korte ferie.

Jeg vågnede omkring klokken 830, og besluttede mig for at stå op, således, at der var en chance for, at jeg kunne nå at lave noget andet, end bare pakke og gøre klar til at komme hjem. Hurtigt kom jeg igennem morgenrutinen, hvorefter jeg pakkede kufferten og gjorde lidt rent. Da jeg var færdig hermed, gik jeg en tur op til det lokale supermarked.

Herfra gik turen hjem, og ret hurtigt derfra videre med U bahn til Alexanderplatz. Jeg gik over i et nærliggende shoppingcenter ved navn Alexxa. Det var ikke meningen, at jeg skulle have noget, men jeg endte alligevel med at købe et par sokker. Jeg havde ligeledes mistet et dæksel til en kameralinse, som jeg også fik købt.

Turen gik videre til et andet shoppingcenter, som jeg havde passeret forbi ved flere lejligheder. Dette ligger på den anden side af Alexanderplatz. Det virkede noget gammel, og tog sig ikke synderligt pænt ud. Der gik ikke længe, før jeg gik tilbage mod Alexanderplatz.

Inden jeg tog toget tilbage til lejligheden, spiste jeg frokost på McDonalds. Jeg var tilbage i lejligheden omkring klokken 1315. Her tilbragte jeg lidt tid, blandt andet med at få pakket de sidste af mine ting, før afrejsen hjem.

Omkring klokken 1420, cirka en time før afrejse fra Hovedbanegården, forlod jeg lejligheden for at tage hjem fra denne korte tur. Turen til Hovedbanen tog cirka 40 minutter. Da jeg var i god tid, blev det til en hurtig tur på Burger King.

Toget afgik planmæssigt fra Hovedbanegården. Der var ikke mange mennesker i samme vogn, hvor jeg plads. Jeg forsøgte at få lidt søvn, men dette lykkedes ikke. Noget af tiden lyttede jeg til noget musik på min mp3 afspiller.

Tiden forekom at gå langsomt. Langt om længe kom vi til Padborg. Jeg brugte noget tid på at ringe rundt for at få et par aftaler på plads til dagen efter. Mobilnetværket var ikke hele tiden for godt, hvorfor jeg blev afbrudt nogle gange.

Toget ankom planmæssigt til Århus. Der havde ikke været forsinkelser undervejs. Resten af turen var en frisk lille gåtur hjem fra Banegården. Alt i alt havde dette været en god, men alt for kort tur, men det var dog det hele værd.