

Turen til Tenerife

14. april 2009 –
21. april 2009

Punkt.....	Side
Tirsdag den 14. april 2009	3
Onsdag den 15. april 2009	4
Torsdag den 16. april 2009	5
Fredag den 17. april 2009	7
Lørdag den 18. april 2009	8
Søndag den 19. april 2009.....	9
Mandag den 20. april 2009	10
Tirsdag den 21. april 2009	11
Lidt generelt	11

Tirsdag den 14. april 2009

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 245. Dette er mere end meget tidligt. Lufthavsbussen har afgang klokken 4. Bussen skulle afgå fra Scandinavian Center. Denne gang ankom jeg til busholdepladsen i alt for god tid.

Tiden til afgang sneglede af sted, og endelig var det tid til afgang. Turen til Billund tog en time og 20 minutter. Det var ikke en af de mere spændende ture. Der gik lidt tid fra ankomsten til lufthavnen til, vi kom til checkskranken. Derfra gik det i det mindste hurtigt.

Efter lidt at have fortæret lidt medbragt mad, gik vi igennem sikkerhedskontrollen. Herfra havde vi cirka 45 minutter til planlagt boarding. Vi satte os ved et bord i afgangshallen og ventede på, at det skulle være vores tur til at komme ombord på et fly.

Boardingen skulle starte klokken 745, men var noget forsinket. Flyet kom alligevel på vingerne til tiden. En times tid inde i turen, blev der serveret morgenmad. Flyveturen derved gik uden problemer. Efter godt 5 timers flyvning landede flyet nogenlunde planmæssigt.

Vi kom nogenlunde hurtigt af flyet, og i bussen, som skulle køre til terminalen. Der var ikke synderligt langt, men man må ikke gå selv af sikkerhedsmæssige årsager. Paskontrollen var der ikke noget af, hvilket var ventet. Der gik dog noget tid, før bagagen begyndte at komme op på transportbåndet.

Fra lufthavnen skulle vi med bus nummer 10 til hotellet. Langt om længe var vi med bussen, og noget tid senere blev kursen sat mod hotellet. Turen til hotellet tog omkring 20 minutter. Køen ved checkin var kort tog meget lang tid. Alligevel var vores værelse ikke, mens Bedstefar og Siv fik et værelse efter at være kommet igennem køen.

Jeg sørgede mere eller mindre for kufferterne, herunder at få dem alle op til deres værelse. Her kunne vi da i det mindste nyde havudsigten på 6. etage på Parque Santiago 4. Vi var på deres værelse til omkring klokken 1530, hvor vores værelse skulle være klart. Dette viste sig ikke at være tilfældet alligevel. Dette huede os bestemt ikke.

Først omkring klokken 1615 var værelset klar, og endelig fik vi kufferterne ind på værelset. Vi fik værelse på 5. etage med udsigt både til hav og by. Jeg pakkede min kuffert ud, mens Mor og nevøen var en tur i poolen.

Klokken 18 var der informationsmøde på en restauration i nærheden. Dette møde var et af de lidt bedre, selvom mødet var, hvad man kunne forvente på en charterrejse. Guiden var en af mere erfarne. Man fik en del af vide omkring turene, der bliver tilbudt, og hvor man eventuelt selv kan tage hen.

Efter informationsmødet gik vi tilbage mod hotellet. Vi gjorde dog stop i en butik ved navn Visante, som sælger forbrugerelektronik. Udvalget er dog ikke helt, hvad jeg forventede, men jeg fandt det objektiv til mit kamera, som jeg ledte efter. Prisen var 229 euro. Efter at have prøvet det, købte jeg det.

Vi var tilbage på hotellet godt klokken 1930, hvor vi prøvede at få kontakt med Bedstefar og Siv, hvilket ikke lykkedes. Efter en kort tur på vores eget værelse, forsøgte vi igen, denne gang hørte de ringklokken.

Da vi var ved at være sultne, gik vi 3 ud for at spise. Det endte med at blive restauranten, der ligger lige ved siden af hotellet. Her fik vi alle pizza, som smagte godt. Det blev hurtigt køligt efter solen gik ned omkring klokken 2030. Vi var tilbage på værelset omkring klokken 2230. Her var vi resten af aftenen.

Onsdag den 15. april 2009

Vi voksne vågnede omkring klokken 830, mens Nevøen sov til omkring klokken 11. Imens fik Mor, Bedstefar, Siv og jeg morgenmad på balkonen omkring klokken 930. Dette var ganske fornøjeligt med en stille start på dagen.

Godt klokken 12 gik vi alle en kort tur. Dette blev desværre kun rundt om hotellet. Dette blev gjort med et par stop undervejs, da vi alle ikke var lige mobile. Da vi kom tilbage til hotellet, var det tid til at komme til poolområdet. Her sad vi noget tid. Dette var ikke lige det mest spændende.

Omkring klokken 14 forlod jeg hotellet alene for at komme en tur ud. Jeg gik op imod Los Christianos. Jeg gik ad strandpromenaden noget af vejen. Jeg kom helt til enden af strandpromenaden, før jeg vendte om og gik tilbage mod hotellet. Turen gik også forbi nogle af de små gader. Det er generelt et pænt sted, men området er meget præget af turismen.

Omkring klokken 1830 var jeg tilbage på hotellet. Bedstefar havde fået en forstuvning, og måtte derfor søge læge. Af denne grund var det kun Siv, som var tilbage på hotellet. Vi var dog alle samlet igen omkring klokken 1915.

Vi var alle blevet lidt sultne. Denne aften var der ikke så meget stemning for at blive på hotellet, hvilket egentligt heller ikke er derfor man tager på ferie. Cirka 500 meter fra hotellet ligger en shopping center ved navn City. Her er en såkaldt kinesiske restaurant, hvor man kan spise til man segner for relativt få midler.

De andre tog en taxa, mens jeg gik til restauranten. Det var okay mad, men det er set bedre. Man kan jo heller ikke forvente meget til den pris. Da vi var færdige med at spise, tog vi alle tilbage til hotellet. Dette var dog ikke på samme ordentlige måde.

Alle ankom vi da i det mindste tilbage til hotellet. Vi var alle samlet hos Bedstefar og Siv en halv times tid, før vi gik tilbage til vores eget værelse. Vi blev på værelset resten af aftenen. Sengetid var omkring klokken 2330.

Torsdag den 16. april 2009

Vi stod op omkring klokken 9 denne morgen. Vi fik vanen tro morgenmad på balkonen. Da vi havde spist morgenmad, var det vi et par timer ved poolen sammen med Bedstefar og Siv, hvor det sandsynligvis også blev til en tur i vandet.

Omkring klokken 13 forlod vi 3 hotellet. Vi gik ad strandpromenaden i retningen af Fanabe. Dette gik i forholdsvis roligt tempo, hvor også nød udsigten, vejret, og hvad turen nu ellers bød på. Kameraet blev også flittigt brugt.

Kort før vi nåede til Porto Colon, gik Nevøen og Mor tilbage mod hotellet, og jeg fortsatte alene af strandpromenaden. Ved havnen er der en strand og et nogle butikker. Disse butikker findes i flere etager. Her tilbragte jeg noget tid. Jeg var også en anelse sulten, hvorfor jeg spiste frokost på en Subway. Frokosten var en slags sandwich.

Noget tid senere gik jeg videre i retningen mod Fanabe. Igen tog jeg mig god tid om at komme videre. Jeg tog nogle billeder undervejs. Da det kun var et år siden det første besøg i området, kunne jeg genkende meget på turen.

Omkring klokken 1830 nåede jeg ved det hotel, hvor vi boede et år forinden. Dette ligger nok omkring 10 kilometre fra, hvor vi nu bor. Dette er et noget mere stille område. Jeg brugte noget tid på at gå rundt i dette område.

Ikke langt herfra går det så meget opad, at man har konstrueret trapper, således man kan komme op. Her er der ligeledes bygget nogle ferielejligheder. Det virker som om, at dette projekt er gået i stå, og der ikke er så meget salg i dette for tiden. Dette gjorde dog ikke udsigten mindre god. Også her blev kameraet brugt godt.

Jeg var lidt tude herude, før jeg gik tilbage mod det det Tropical Jardim, som var det hotel, vi boede på et år før. Klokken var omkring 1930. Jeg ville helst blive ude, og eventuelt gå noget af turen tilbage til hotellet, men tidspunktet gjorde, at jeg tog en taxa.

Turen tilbage i taxa gik rimeligt hurtigt. Der var godt med fart på. Turen tilbage kostede 12 euro, hvilket var noget mindre end jeg forventede. Mor og Nevøen var ikke på værelset, hvorfor jeg lagde turen forbi Bedstefar og Siv, hvor de heller ikke var.

Jeg blev hos Bedstefar og Siv i noget tid. Omkring klokken 2030, gik jeg tilbage til værelset, hvor de stadig ikke var. Af denne grund gik jeg ned til receptionen, hvor de heller ikke var. Jeg satte mig udenfor hotellet. Heldigvis gik der ikke længe, før Nevøen og Mor kom. De havde ikke læst den SMS, som jeg havde sendt. Vi gik op på værelset, hvor vi fik noget spiseligt. Resten af aftenen var vi på værelset. Det var rart med en rolig aften.

Fredag den 17. april 2009

Vi vågnede omkring klokken 830 denne morgen. Vi tog os mere end almindeligt god tid denne morgen med at komme i gang. Bedstefar skulle til læge igen på grund af den skade, som han havde pådraget sig. Imens var Nevøen og jeg alene på værelse.

Langt om længe var dette besøg ovre. Nevøen, Mor og jeg gik en tur. Vi gik op omkring shopping centeret City. Tempoet var ikke synderligt hurtigt. Et mindre stykke på den anden side af dette center gik vi op ad en vej, og ikke længere parallelt med stranden.

Vi tog os god tid her, og efter knap en kilometer, besluttede vi os for at gå tilbage mod hotellet, men ikke ad samme vej tilbage. Turen gik ned om et andet stykke af strandpromenaden, men inden vi nåede så langt, drejede vi af, og gik en mere direkte vej tilbage til hotellet.

Da vi kom tilbage til værelset, spiste vi en hurtig frokost. Efter denne frokost gik en lille tur, hvor vi købte et hukommelseskort til Nevøens telefon, hvorefter vi gik tilbage til hotellet. På hotellet var vi nogle timer ved poolen.

Efter turen ved poolen, var vi forbi Bedstefar og Siv, hvor den stod på rom og cola. Dette var endnu engang en fornøjelig omgang. Omkring klokken 1930 gik Nevøen, Mor og jeg en tur på strandpromenaden. Retningen var mod Porto Colon, om end vi ikke gik så langt.

Vi var ved at blive sultne, og endte med at spise aftensmad på et sted, hvor de blandt andet serverede en god kylling med tilbehør for en ganske overkommelig pris. Stedet var drevet af en lidt ældre tysk kvinde, der også havde sine børn boende i Spanien, om end de ikke arbejder på stedet. Her mødte vi også et ældre tysk ægtepar, som uheldigvis ikke taler andet end tysk. Dette kommer man jo ikke langt med nu om stunder.

Da vi var var med at spise, gik vi tilbage mod hotellet. Klokken var blevet omkring 21. Vi tog os dog god tid om at komme tilbage til hotellet. Turen tog os cirka 45 minutter. Resten af aftenen blev vi på værelset.

Lørdag den 18. april 2009

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen, og tog os igen god tid om at komme i gang. Af denne grund var vi først ude af værelset omkring klokken 1130. Dette forekom mig en anelse irriterende.

Turen gik op af samme gade, som vi havde gået op af dagen før mod City shopping center. Denne gang gik vi dog noget længere. Jeg ville gerne forbi en bestemt forretning, som vi også havde besøgt året før for eventuelt at finde et par bestemte ting.

Tempoet derop var temmelig roligt. Efter at have gået et stykke tid kom vi til forretningen Mayo, som var målet. Desværre havde man ikke de 2 ting, som jeg gerne ville have haft. Dette var en anelse skuffende, men ikke så meget at gøre ved.

Kort tid derefter gik vi mod strandpromenaden. Mens vi voksne sad på stenrækværket, legede Nevøen på stranden. Dette gik der godt en halv times tid med. Tiden blev dog inde til at komme tilbage til hotellet.

Vi ankom tilbage til hotellet omkring klokken 1445. På balkonen spiste vi en let frokost. Efter frokosten var det blevet tid til en tur til poolen. Her var vi et par timer, før vi gik tilbage til værelset for en kort bemærkning, hvilket var omkring klokken 1730.

Turen gik videre til det shoppingcenter, der ligger under nabohotellet Park Santiago 3. Der ligger også en Visante butik. Her havde de et bluetooth headset til min telefon, om end det ikke var helt den model, som jeg ville have. Det endte alligevel med, at jeg købte den.

Omkring klokken 19 gik vi op til Bedstefar og Siv, hvor vi fik en drink, og var en times tid, før vi alle gik ud for at spise. Det var Sivs fødselsdag denne dag, hvor hun gav mad på restauranten, der ligger lige ved siden af hotellet.

Bedstefar og Siv fik en søtunge med tilbehør, mens vi 3 andre bestilte en pizza. Dette var endnu engang et godt måltid mad. Omkring klokken 2145 var vi færdige med at spise, hvorfor vi gik tilbage til hotellet, hvor vi var resten af aftenen.

Søndag den 19. april 2009

Vi vågnede denne morgen omkring klokken 830. Da der er et marked i Los Christianos om søndagen, var tempoet en anelse højere denne morgen. Efter rutinen om morgenen, forlod vi hotellet omkring klokken 10.

Turen til Los Christianos og marked gik ad strandpromenaden. Det tog os en godt en time at gå denne tur, da tempoet ikke var synderligt højt. Dette var dog heller ikke meningen. Vi nåede frem til markedet. Her gik vi rundt i omkring halvanden time. Det var ikke noget specielt på dette marked, men alligevel var der mange mennesker.

Vi forlod markedet omkring klokken 13, og begav os tilbage til hotellet. Turen blev klaret på lidt kortere tid end turen derud. Vi var tilbage omkring klokken 14. Tilbage på værelset, spise vi alle 5 frokost på balkonen.

Efter frokosten var det igen blevet tid til poolen, hvor vi var fra omkring klokken 1530 til 1830. Det blev også til en tur i vandet, inden vi tog tilbage til værelset. Vandet var ikke synderligt varmt, og slet ikke i forhold til oven vande. Det var ligeledes saltvandt, hvilket var noget usædvanligt.

På værelset prøvede jeg at få opladet det bluetooth headset, som jeg havde købt. Det forekom, at dette manglede strøm. I stedet gav opladeren en gnist og et mindre brag. Det var transformeren, der var gået i stykker. Det hele havde ellers virket i forretningen, hvor den var købt. Af denne grund gik vi kort efter tilbage til forretningen, hvor det var købt. Det var heldigvis forholdsvis nemt at få pengene tilbage for det.

Turen gik herefter over på den anden side af gaden, hvor der ligger et lidt størrere supermarked, end det, der ligger lige ved siden af hotellet. Her var der et lidt bedre udbud. Vi købte dog kun en pakke kiks.

Herfra gik vi videre til den kinesiske restaurant, som vi havde spist på nogle dage forinden. Dette var igen en god oplevelse, når man tænker på, hvor lidt det koster. Det er stadig lidt forbløffende, at man kan få det til at løbe rundt. Efter aftensmaden gik vi tilbage til hotellet, hvor vi var omkring klokken 22. Resten af aftenen var vi på værelset.

Mandag den 20. april 2009

Vi vågnede omkring klokken 9 denne morgen. Omkring klokken 1045 var vi kommet igennem morgenrutinen, og forlod hotellet. Dette var vores sidste dag på ferien, så derfor ville vi gerne have lidt ud af dagen.

Turen gik i retningen af den elektronikforretning, Mayo, som vi havde besøgt et par dage tidligere, men tempoet var ikke synderligt højt. Vi var ligeledes inde i nogle af de små butikker på vejen. Så synderligt spændende var dette heller ikke, men i det mindste meget bedre end at sidde på værelset.

Da det blev tid til at komme tilbage til hotellet gik vi igen af strandpromenaden. Vi spiste frokost på værelset omkring klokken 14. Efter frokosten gik vi til poolen, hvor vi alle 5 var samlet i nogle timer.

Vi blev inviteret med op på til Bedstefar og Siv, hvor vi fik en drink eller to, mens vi nu havde chancen. Dette var endnu engang en ganske fornøjelig oplevelse. Vi nød endnu engang udsigten fra deres værelse.

Omkring klokken 20 forlod vi 3 hotellet, og gik en tur på strandpromenaden i retningen af Los Christianos. Det varede dog ikke lang tid, før det var ved at blive skumring, og noget køligere. Vi tog os dog alligevel god tid til denne tur.

Vi gik tilbage mod hotellet, hvor vi tilbragte resten af aftenen på værelset. Vi fik ligeledes også aftensmad på værelset denne aften. Måske ikke det mest spændende, men vi blev da i det mindste alle mætte.

Tirsdag den 21. april 2009

Denne dag var det desværre afrejsedag. Jeg havde sat min telefon til at ringe klokken 8, men jeg vågnede lidt før klokken 8 og kom hurtigt igen. Ingen af os havde endnu pakket kufferten, men dette kunne også heldigvis overstås forholdsvis hurtigt.

Klokken 1030 var der afgang med bus fra hotellet. Dette var forholdsvis præcist. Der blev gjort et enkelt holdt på vej til lufthavnen for at få lidt flere passagerer på bussen. En fyldt bus kørte nu til lufthavnen.

Efter knap 20 minutter kørsel ankom vi til lufthavnen. Det lykkedes os at blive adskilt ved bussen, men efter lidt tid, fandt vi dog sammen igen. Køen ved checkin forekom lang, men efter et kvarters tid, kom vi dog til. Indcheckningen forløb uden problemer.

Kort efter skulle vi igennem sikkerhedskontrollen. Køen hertil var lang, men vi kom igennem kontrollen uden problemer. Vi fandt hurtigt gaten, hvorfra vi skulle ombord. Her satte vi os og ventede til vi skulle ombord.

Vi kom med flyet hjem. Flyet kom planmæssigt på vingerne. De 3700 km hjem tog 5 timer og forløb uden problemer. Det tog dog noget tid, før vi kom af flyveren i Billund. Herfra gik det forholdsvis hurtigt med at få bagagen og komme igennem tolden.

Efter planen skulle vi ikke have megen tid til at nå den første lufthavnsbus hjem, men da chaufføren først kørte 20 minutter senere end planlagt, kom vi med bussen hjem. Dette sparede os for en god times tid venten i lufthavnen. Resten af turen hjem forløb uden problemer.

Lidt generelt

På Tenerife havde der igennem hele ferie været omkring de 30 graders varme og høj sol. Først på ferien var der lidt køligere, mens sidst på ferien lidt varmere. Dette gør øen til et oplagt feriemål for folk, der gerne vil syd over på denne tid for at få noget sol og varme efter en lang vinter.

I det område, hvor vi boede skal man dog ikke vente de store kulturelle oplevelser. Der er desuden meget turistet i området. Dette var dog ikke noget problem, da formålet med rejsen var at komme sydpå for at få noget sol og varme.

Desværre blev turen ikke den store familiemæssige oplevelse, som jeg havde håbet, hvilket i større grad skyldtes den ældste generations manglende mobilitet. Den manglende mobilitet skyldtes dog til dels et mindre uheld, der involverede en forstuvning.

På forbrugerelektronik kan man spare noget ved at købe tingene på Tenerife. Dog skal man være meget opmærksom på, hvad man får i hånden. Der florerer desværre blandt andet en del kopivarer, som har en tvivlsom kvalitet. Langt fra forretningsdrivende har en forretningsmoral, som man kunne vente sig af det brede flertal af handlende hjemme. Tager man sine forholdsregler, kan man alligevel godt spare nogle penge. Man skal vide, hvad man går efter.