

# Vores tur til Berlin

18. februar 2009 –  
28. februar 2009

| Punkt.....                         | Side                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Onsdag den 18. februar 2009 .....  | 3                                        |
| Torsdag den 19. februar 2009 ..... | 4                                        |
| Fredag den 20. februar 2009 .....  | 5                                        |
| Lørdag den 21. februar 2009 .....  | 7                                        |
| Søndag den 22. februar 2009 .....  | 9                                        |
| Mandag den 23. februar 2009 .....  | 10                                       |
| Tirsdag den 24. februar 2009 ..... | 12                                       |
| Onsdag den 25. februar 2009 .....  | 13                                       |
| Torsdag den 26. februar 2009 ..... | 14                                       |
| Fredag den 27. februar 2009 .....  | 16                                       |
| Lørdag den 28. februar 2009 .....  | 18                                       |
| Lidt generelt .....                | 19                                       |
| Regnskab .....                     | <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b> |
| Samlet regnskab .....              | <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b> |

## Onsdag den 18. februar 2009

Vi kom planmæssigt med toget kl. 7.53. Turen til Fredericia gik som planlagt, men videre mod Padborg gik det ikke alt for hurtigt, hvor vi ankom med et kvarters forsinkelse. I Flensborg kom der endnu en 10 minutters forsinkelse på. I Hamborg blev toget fra København koblet på, og turen gik videre mod Berlin. I Hamborg var 10 minutter af forsinkelsen indhentet. Vi ankom til Berlin Hovedbanen 2 minutter forsinket, men havde toget kørt en anelse hurtigere gennem Berlin, havde toget nået det til tiden.

Da vi kom af toget forespurgte vi på priser på togrejser til Prag. Dette koster 60 euro pr person. Vi fik også købt billetter til S & U bane systemet, hvorefter vi tog til lejligheden. Her vi brugte noget tid på at få pakket ud og fundet os til rette.

Godt kl. 17 gik vi en tur i Rewe for at handle ind. Vi fik købt det mest basale ting, som vi manglende, og turen blev sat tilbage til lejligheden. Cirka 1830 var det blevet tid til noget aftensmad. Kort efter vi var færdig med vores aftensmad, ville vi gå en tur.

Vi gik ned af Rigaer Strasse, da jeg gerne ville i Ring Center. Først gik vi Ring Center 2, der ligger længst væk fra lejligheden. Her gik vi lidt rundt, og brugte en del tid i butik, der har en masse hårde hvidevarer, fjernsyn, blueray/dvd afspillere, computere og udstyr. Inden vi gik, var vi en tur i Galleri Kaufhaus, hvor jeg fandt en hue, som jeg købte. Normalt går jeg ikke med den slags, men der er noget koldt. Den kostede mig 5 euro, hvilket var halv pris.

Vi gik videre til Ring Center 1, som er virker noget størrere. Vi gik ikke så længe rundt. Vi var inde i en butik ved navn Runners Point. Vi var begge ved at være en smule trætte, og gik efter en kort tur i supermarkedet hjemad af Frankfurter Allé. Der var en Netto på vej hjem, hvor vi lige skulle en tur forbi. Det blev heldigvis et kort visit, før vi gik tilbage til lejligheden. Vi var til omkring kl. 21.

Udsigten fra lejligheden er overraskende god om vinteren, da der ikke er blade på træerne og der ikke bygget noget på den anden side af gaden. En anden overraskende ting er, at der er 22 grader varmt helt uden brug af radiatorer. Vi har ikke kunnet lokalisere, hvor den varme kommer fra.

## **Torsdag den 19. februar 2009**

Jeg vågnede lidt over 8, og tog den lidt med ro. Mor var ikke vågnet helt endnu. Vi tog U bahn fra Frankfurter Tor til Alexanderplatz, hvor vi forespurgte på togbilletpriser, hvis man skulle få lyst til en tur til Tropical Islands vandlandet.

Turen gik herefter med bus 2 stop til Lustgarten. Første stop her var Altes Museum. De har en stor samling af vaser, figurer og andre ting fra den gamle romerske verden, og den egyptiske. Her var også en statue af Nefertiti, som efter sigende går på omgang mellem 3 museer, hvor de 2 andre er i henholdsvis England og Frankrig. Dette var et spændende sted at besøge. Vi købte en dagsbillet, som koster 14 euro per person, men så kan man også samme dag besøge 3 andre navngivne museer.

Næste stop på turen var Pergamon museum. Det første, der møder en er det store Pergamon alter, som er en meget stor og bred trappe med nogle flotte dekorerede sider, hvor det hele desværre ikke eksisterer nu om stunder. Vi tilbragte meget tid på dette museum. Man havde også en afdeling, hvor der var en masse skulpturer fra det klassiske Grækenland.

Desuden var der også en specialudstilling om guderne fra den græske mytologi. Denne er så vidt jeg kunne forstå ikke permanent. De mange skulpturer var ret imponerende. En del af dette museum omhandler Babylon. Der var dele fra nogle bygninger, og den noget fra den blå Ishtar Porten, som ret imponerende. Til sidst så vi afdelingen, der omhandler gammel muslimsk kunst, som også var noget imponerende.

De tredje stop i dag var Bode museum. Denne indeholder ifølge guide bøgerne Byzantinsk kunst og en møntsamling. Dette er for så vidt også rigtig, men der er mere til dette museum. Der er også ting fra Tyskland, Frankrig og Italien og fra den tidlige middelalder til det 18. århundrede. Dette var skam et spændende, men også et mindre besøgt sted.

De sidste stop på museumssiden denne dag var Altes Nationalgallerie. Som navnet antyder, er dette et kunstmuseum. Det virker som om, at det meste er tyske kunstnere fra 19. og 20. århundrede, der har billeder på museet.

Dermed havde vi nået alle de 4 steder, hvor man kan komme på den dagsbillet, som vi havde købt. Man kan også købe en 3 dages billet, men dette syntes for lang tid at bruge kun på de 4 steder. Normalprisen for at besøge et sted er 8 euro, men en dagsbillet til alle 4 koster 14 euro. Vi var lidt heldige, at der om torsdagen er åbent til kl. 22. Normalt lukker man kl. 18.

Jeg ville gerne tage en lille bustur, inden vi tog tilbage til lejligheden. Inden længe efter ankomsten til busstoppestedet, kom en bus 100 som kører til Bahnhof Zoo. Det var planen at tage en bus tilbage til Alexanderplatz, hvorfra at tage undergrunden hjemad. Det endte dog med, at vi tog U2 til Alexanderplatz for derpå at skifte til U5. Vi stod af ved Frankfurter Allé, hvor vi gik i Ringcenter 2, hvor der blandt andet er et supermarked, hvor vi købt lidt sodavand.

Turen fortsatte til, hvad der nærmest kan kaldes en grillbar, der dog har lidt andre ting på menuen, end man er vant til hjemmefra. Her købte vi en grillkylling med pommes frites, som vi tog med hjem til lejligheden, hvor vi var kl. 21. Resten af aftenen tilbragte vi i lejligheden.

**Fredag den 20. februar 2009**

Vi vågde lige omkring kl. 8, og knap et par timer senere forlod vi lejligheden. Jeg ville gerne se den nye synagoge. Der var en udstilling i bygningen ved siden af, hvorfor vi troede, at en tur ind i synagogen var en af dette. Udstillingen fortæller lidt om synagogens historie, men en besøg inde i synagogen er desværre ikke muligt. Dette var desværre noget skuffende.

Næste stop var Hackesche Höfe. Vi tog turen gående. Dette er et stort gårdmiljø med i alt 9 baggårde med butikker, restauranter og cafeer. Vi fandt en butik ved navn Ampelmann, som sælger alt muligt forskelligt med motiver af de berømte røde og grønne lys, der regulerer, hvorvidt man skal må gå over i fodgængerfelterne.

Herfra tog vi en S-bahn tilbage til Alexanderplatz, hvor vi spiste en medbragt madpakke. Turen gik videre til Saturn, hvor jeg blandt andet så på en blitz til mit digitale kamera. Vi var også i underetagen, hvor jeg så på en router, men det var ikke den helt rigtige version. Inden vi tog videre spiste vi en hotdog, som vi købte hos en af gadesælgerne.

Jeg ville gerne se DZ Bank, da der ifølge en af mine guidebøger var adgang her til. Her skulle efter sigende være en meget flot foyer med en stor fisk af en sten. Der var dog ikke adgang for offentligheden. Denne ligger lige ved siden af Brandenburger Tor. Her var vi kort, før vi gik videre mod Sony Center.

På vej mod Sony Center gjorde vi holdt ved Holocaust monumentet. Dette var lidt specielt med sneen på toppen af søjlerne. Vi gik videre til Sony Center, der var lidt af en kold oplevelse. Der var ikke rigtigt et sted man kunne sidde ned udenfor caféerne. Jeg ville gerne en tur i Sony butikken. Vi tilbragte noget tid i stueetagen. Ingen af os var så vild med at komme længere op. Jeg så et bestemt kamera, som jeg var interesseret i, men nok mere for blær værdien, et Alpha 900. Dette koster 2800 euro.

Vi tog bus 200 videre mod Alexanderplatz. Vi besluttede os for at tage med helt ud til endestationen i Prenzlauerberg. På turen derud så man en afdeling af Jydsk Sengetøjslager. På vej tilbage skulle ligefrem ind. Cirka 3 kvarter senere gik turen videre igen.

Også denne gang med bus 200. Klokken var omkring 17, så der var ikke så meget dagslys tilbage. Vi tog med hele vejen til Bahnhof Zoo. Vi gik over mod EuropaCenter, men gik forbi en forretning, der sælger tasker, som mor gerne ville se. De havde udsalg. Det endte dog med, at det var mig, der købte en rygsæk.

Vi gik videre, og en tur i Euroforretningen, der svarer til Tigeren herhjemme. Et par enkelte ting købte vi, før vi tog videre. Mor var en anelse træt, så vi tog en bus 100 herfra og til Alexanderplatz, hvorfra vi tog en U5 tilbage til lejligheden.

Her var vi dog ikke særligt længe, før vi gik en tur i Rewe efter et par sodavand. På turen derop så vi på de restauranter, der ligger meget tæt på lejligheden. Efter turen i Rewe gik vi på den pakistanske restaurant på hjørnet. Her fik vi små lammestykker i karry og paprika med løgstykker og grøn peber, og sikkert også andre krydderier med nogle god ris, som sikkert var jasmin ris. Dette var dagens tilbud til 4 euro pr person. Hertil fik vi hver en halv liter indisk øl til 2,80 euro. Der var ikke pakistansk øl. Man var ret krydret, men smagte alligevel godt.

Efter middagen gik vi tilbage til lejligheden, hvor vi var kort efter kl. 21. Her blev vi resten af aftenen.

## **Lørdag den 21. februar 2009**

Vi vågnede omkring kl. 8, og var ude af døren lidt i 10. Vi mødte naboen, hvilket var heldigt, da mor gerne ville spørge om loftslyset i badeværelset. Vi tog en U bahn til Alexanderplatz, hvorefter vi skiftede til en S bahn. Herfra kører alle S bahn til Bahnhof Zoo.

Første stop på turen var den lille taskeforretning, der har udsalg. Mor endte med at købe to tasker. Herfra gik turen videre til Europacenteret på den anden side af gaden. Mens mor blev klippet gik jeg udenfor, hvor jeg tog et par billeder, før jeg gik videre til Saturn, hvor jeg var en rum tid. Vi fandt hurtigt hinanden, og derpå et sted at sidde i kælderen.

Næste stop var KaDeWe, hvor vi startede i restauranten på 7. etage. Det lykkedes at få taget et par billeder af den flotte indretning. Efter en tur på 6. etage, som er madetaget, gik vi en tur på 5. etage, som er elektroniketaget. Mod forventning var det denne gang mor, der købte noget. Det var en iRobot, som er en robotstøvsuger. Den koster normalt 300 euro, men man har 10 % rabat denne uge. Det lykkedes dog for mor at få prisen ned i 255 euro. Herfra gik vi et par hen for at tage bus 100 til Alexanderplatz, hvorfra vi tog undergrunden de par stop til Frankfurter Tor.

Tilbage i lejligheden spiste vi frokost. Kort efter frokosten vil jeg gerne videre for at se lidt et Neue Wache, hvilket mor ikke var meget for. Vi tog til Frankfurter Tor, hvor vi tog toget i hver sin retning. Fra Alexanderplatz tog jeg en bus 100 til Statsoper, hvor Neue Wache er. Dette er en mindemærke for ofrene for de to verdenskrige i de 20. århundrede. Jeg havde nu ventet, at stedet var lidt størrere, end det rent faktisk var. Det var en statue, der forestiller en kvinde, der holder om en af de afdøde ofre.

Herfra tog jeg bus 200 til Potsdamer Platz. Ikke langt derfra ligger der et shoppingcenter ved navn Potsdamer Arkaden, som jeg gik ind i. Her er en afdeling af Saturn, som jeg ikke kunne modstå fristelsen for at besøge. Her var den blitz, som jeg havde set i en anden afdeling, men billigere, da det var den sidste, de har.

Jeg gik en tur i centeret, før jeg besluttede mig for at besøge Sony shoppen i Sony Center, men der holdte en bus 200, der kørte til Bahnhof Zoo, og der var mange mennesker, som gerne ville med. Jeg tog i stedet med bussen, da jeg vidste, at der var mindst 20 minutter til den næste kommer.

Jeg stod af ved Europa Center og var en kort tur i Saturn, før jeg gik en tur på 5. etage i KaDeWe. Et de forholdsvis korte stop, gik jeg tilbage til Bahnhof Zoo, hvor jeg tog et tog til Alexanderplatz.

I mellemtiden var mor i Real og Aldi. Da der var meget at slæbe, gik hun hjem, hvorpå turen gik tilbage til Netto. Begge var vi tilbage i lejligheden omkring kl. 18. Mor havde blandt andet købt et kilo laks, som mor gjorde klar, og satte i ovnen, og gjorde nogle kartofler klar.



Mens maden var i ovnen, var vi en tur i Rewe, hvor vi købte lidt madvarer, og noget sodavand. Derpå satte næsen hjemad. Aftensmaden var næsten færdig, da vi kom hjem. Det var et godt måltid mad, som vi fik. Vi havde også god mulighed for at snakke sammen. Vi var færdige med at spise ca. 20.00. Resten af aftenen var vi i lejligheden.

## **Søndag den 22. februar 2009**

Jeg vågnede omkring klokken 8, men der gik en halv times tid, før jeg stod op. Det blev selvsagt en stille start på dagen. Klokken var godt 10, før vi kom ud af døren.

Vi gik hen til Bersarinplatz, hvorfra vi tog M10 til Mauerpark. Her er der hver søndag et loppemarked. Vi kom ikke længere end første stand, før vi så noget, vi fandt interessant. Man har ofte et par småting, som man lige kunne bruge. Denne stand var en masse af disse småting.

Da vi havde handlet ved denne stand gik vi videre. Der var meget sjap, is og sne på jorden, hvilket gjorde det lidt besværligt at gå. Loppemarkedet er meget stort, og der sælges virkelig meget gammelt ragelse, hvoraf meget nok mere var en genbrugsstation værdig. Det begyndte også at regne, mens vi var der.

Loppemarkedet ligger lige op til, hvor muren engang var. Den ene side er muren væk, men en et par hundrede meter af den anden side er bevaret. I midten var som bekendt dødszonen. Denne er her ubebygget. Dette var en mærkelig oplevelse.

Klokken var knap 13, da vi var færdige på loppemarkedet. Jeg pressede lidt på for at tage ud og se Luftwaffe museet. Vi fandt hurtigt en sporvogn, der kørte til en Nordbahnhof. Jeg regnede ikke med, at det ville tage mere end en time at komme derud. Efter et enkelt togskifte

var vi på en s bahn til Spandau. Herfra gik det videre med bus 135 til Seekorso. Til sidst er der cirka en 1200 meter gåtur til museet. Klokken var blevet lidt over 15, da vi endelig var kommet frem.

Det var desværre noget gråt i vejret, og man lukker allerede klokken 16 på denne årstid. Havde jeg vidste, hvor langt, der er derude, og lukketiden, havde vi nok valgt at lave noget andet i stedet. Vi benyttede os dog alligevel af den halve times tid til at se lidt, hvad de har. De har blandt andet en masse gamle fly fra anden verdenskrig, og en udstilling om luftvåbenets historie. Dette var en udstilling, som man nok skal bruge nogle flere timer på, når det engang er bedre vejr.

Vi gik tilbage mod busstoppestedet. Her kørte bussen lige kort tid, før vi ankom. Vi kunne se bussen køre væk. Der var derfor ikke andet at gøre end at vente de små 20 minutter på, at den næste skulle køre. Vi tog bussen tilbage til Spandau. Det ville være hurtigere at tage en S bahn, men vi havde set, at der var en anden bus M45, der kører fra Spandau Rådhus til Zoo. Vi besluttede os for at tage denne i stedet, da vi her vi mulighed for at se lidt andet af byen.

Det var meningen, at vi ville have taget en S eller U bahn til Alexanderplatz, men på vej over til stationen, så jeg, at der ikke var lang tid til en bus 100 efter køreplanen skulle køre. Vi tog med denne til Alexanderplatz, hvorfra vi tog en U bahn hjemad. Vi var tilbage i lejligheden omkring kl. 1830. Resten af aftenen var vi i lejligheden

## **Mandag den 23. februar 2009**

Jeg vågnede først omkring klokken 930 her til morgen. Efter den vanlige morgenrutine, tog jeg alene af sted. Der skulle være noget om luftbroen ved Tempelhof. Jeg tog derfor ringbanen til Tempelhof, og videre til Pladz der Luftbrücke. Begge steder kunne jeg ikke finde noget omkring dette. Selv om jeg havde set lufthavnen fra ringbanen, kunne jeg ikke umiddelbart finde derhen.

Oven på denne mindre skuffelse tog jeg til Checkpoint Charlie, som ligger et par få stop væk. Jeg har været her et par gange før, men jeg havde endnu ikke været inde på Haus am Checkpoint Charlie. Jeg betalte entreen på 12,50 euro, hvilket jeg fandt en anelse i overkanten. Jeg fik pakket mine ting i en lille rum, og tog mit kamera med. Desværre må man ikke tage billeder her, men det lykkedes mig at få listet et par stykker af et sted, hvor der ikke var så mange mennesker. Selv udstillingen handler om selv muren, og ikke mindst disse mange flugtforsøg, der blev forsøgt. De fleste af de viste var med folk, der rent faktisk kom over.

Da jeg var færdig her, spiste jeg min frokost lidt væk fra turiststrømmen, hvorfra turen gik til en computerforretning lige i nærheden. Der var et par ting, som jeg havde kigget på, og gerne ville have med hjem. I computerforretningen var jeg heldig, at man kunne komme til en computer, der har adgang til nettet, som jeg kunne bruge. Dette var nok ikke helt det, som var planen for forretningen. Jeg brugte tiden til at tjekke priserne hjemme på de par ting, og på den blitz, som jeg gerne ville have. Blitzten kunne det svare sig at købe i og med, at den er på tilbud i en bestemt forretning.

Mens har mor ryddet op og gjort rent i lejligheden og kælderrummet. Der har også blevet til en tur til den lokale Euroshop, som sælger alt muligt til en euro per del. Der er sikkert også blevet brugt en del tid herinde.

Jeg tog u bahnen til Potsdamer Platz for at gå ind i den afdeling af Saturn, der har blitzten. Desværre kunne jeg ikke bruge mit visa kort til noget. Jeg tog derfor tilbage til lejligheden, hvor jeg havde nogle flere kontanter. Jeg var tilbage omkring klokken 16. Efter en kort spisepause, tog vi begge tilbage til Potsdamer Platz, hvor blitzten blev købt.

Det havde været min plan at tage nogle aftenbilleder, mens jeg var i hernede af Potsdamer Platz og oppe omkring Brandenburger Tor. Af denne grund tog jeg mit stativ med. Da vi færdig med denne fotosession tog vi tilbage til Potsdamer Arkaden.

Vi havde været heldige at gå ind der mellem klokken 17 og 18. Her kan man få et rabatkort til en restaurant i arkaden ved navn Play Off. Hver mandag er der spis alt hvad du kan af spareribs. Mellem klokken 17 og 18 uddeler man rabatkort, så man slipper med at betale 7 euro for to personer, hvilket er halv pris. Vi ankom til stedet godt kl. 20, og var der i lige godt halvanden time.

Godt mætte forlod vi restauranten for at tage hjemad. Det nærmeste busstoppested var midlertidigt nedlagt, så vi gik til næste stoppested. Hurtigt kom vi med en bus til Alexanderplatz, hvorfra vi tog U bahnen hjemad. Vi var tilbage i lejligheden kort før kl. 23. Vi var begge noget trætte.

## **Tirsdag den 24. februar 2009**

Jeg vågnede lidt over 8 om morgenen, men fik en stille start. Klokken var knap 11, inden jeg kom ud af døren. Jeg brugte lidt tid på at tage nogle billeder, før jeg tog U bahnen til Frankfurter Allé, hvorfra jeg tog ringbanen til Beusselstrasse. Jeg bemærkede, at der næsten ikke mere sne er på gaderne.

Herfra gik jeg til Gedenkstätte Plötzensee, som er et fængsel, der stadig er i brug til unge kriminelle. Man kan desværre ikke komme ind af tydelige årsager. Fængslet blev i sin tid fortrinsvis brugt til at huse dødsdømte modstandsfolk. I alt blev cirka 3000 personer henrettet her under krigen, hvoraf mere end halvdelen var tyskere.

Da jeg havde set dette mindesmærke gik jeg videre for at tage en bus. Jeg havde ikke lyst til at gå godt en kilometer for at komme tilbage til ringbanen. Jeg tog en bus 126 til hovedbanen. Her fandt jeg ud af, at vi skulle med hjem på spor 13. Herfra tog jeg tilbage til lejligheden, hvorfra jeg var cirka klokken 16.

Efter kort tid gik vi til u bahnen, hvorfra vi tog til Frankfurter Allé. Her tog vi ringbanen en tur rundt. Denne tur tager en time og man ser virkelig en del af byen fra toget. Der er meget forskel på de forskellige dele af byen, og hvor pænt der er.

Da vi havde været med en tur rundt tog, gik vi en tur i Ringcenter 2, før vi købte noget grillkylling, som vi tog med hjem. Vi spiste aftensmad cirka klokken 1830. Resten af aftenen var vi lejligheden. Vi så noget fjernsyn, før vi gik i seng.

## **Onsdag den 25. februar 2009**

Jeg vågnede klokken lidt over 8, hvor jeg stod op. Mor var ikke vågnet endnu. Vi fik en stille start på dagen, og kom først af sted lidt i 11.

Vi startede med at tage til Rigsdagen. Som ventet var køen langt. Umiddelbart ville det tage halvanden time at komme igennem. Vi var der for at reservere plads til nogle andre gæster på en af de guidede ture på engelsk. Vi fik en brochure med hjem, hvor man kunne ringe og reservere plads.

Stoppet ved Rigsdagen tog ikke så længe. Turen gik derefter videre med bus 100. Vi havde snakket om at stå af ved Den Nordiske Ambassade, som er ambassade for alle de nordiske lande. Det er det eneste sted i verdenen, hvor ambassaderne ligger i samme bygning. Det er en meget flot bygning. De har også et par computere med internetadgang, som man kan bruge gratis. Dette benyttede vi os af.

Efter noget tid tog vi bussen videre til Europaplads. Efter en kort tur i Eurobutikken, gik vi ind i Europacenter. Vi fandt en bæk i kælderen, hvor vi spiste frokost. Næste stop var KaDeWe, hvor vi gik en tur og kiggede på noget af alt de, som de har. Selvom det langt fra var første besøg, er man stadig lidt forbløffet over, hvor mange ting, som der egentlig sælges i den store butik.

Noget tid senere forlod vi butikken og gik tilbage mod Europacenter. Vi besluttede os for at tage en bus, og tage med så langt vi kunne. Det blev bus M29, som vi kom med helt til endestationen. Vi ankom til endestationen, som også er endestation for et par andre busser. Klokken lidt over 16 tog vi bus 249 til Bahnhof Zoo.

Efter cirka en halv time i bus ankom vi til Zoo, hvorfra vi tog en S bahn til Warschauer Strasse. Ikke langt herfra er East Side Gallery. Dette er den længst bevarede strækning af muren som er cirka 1500 meter lang, som er malet med forskellige billeder og motiver af en række forskellige kunstnere. Har man været i byen kort efter muren blev opført er det en mærkelig fornemmelse at komme tilbage og se et stykke af muren, også når man tænker på, hvor besværligt det var at komme over i sin tid.

Efter noget tid besluttede vi os for at tage hjem. Vi fandt hurtigt den sporvogn, som kører hjemad. Der er to stoppesteder, som ligger omtrent lige tæt på, så vi besluttede os for at stå af ved forskellige stoppesteder for at prøve, hvilken var hurtigst. Det er hurtigst at stå af først, men dette må nok tilskrives det faktum at stå af ved stop nummer 2 giver længere transporttid.

## **Torsdag den 26. februar 2009**

Jeg vågnede meget tæt på klokken 8 denne morgen. Vi fik en stille start på dagen. Lidt over 10 forlod vi lejligheden og gik op til Rewe. Jeg havde tomme flasker med, som vi indløste. Vi havde fra Ringbanen set en Jydsk, og besluttede os for at forsøge at komme derop. Det var meget nemt at finde.

Vi var en tur i Jydsk, hvorefter vi gik forbi Rewe igen, og en tur ned af Simon Dach Strasse. Vi gik derpå nedad en af sidegaderne, og derpå tilbage mod Frankfurter Tor. Mor gik ind i en meget stor genbrugsbutik, mens jeg gik hjem, inden jeg tog ud selv.

Jeg var heldig at få vekslet en 10 euro seddel til noget mindre i kiosken på U bahn station, hvorpå jeg fik købt et dagskort til den kollektive trafik. Dette var noget heldig, da der to stop senere kom kontrol på. De har ikke en uniform, men derimod viser de et ID kort.

Det var planen at tage på Sea Life Berlin, som er et aquarie, men da jeg kom derop, havde jeg ikke meget lyst til at betale de 15 euro. Jeg gik derfor videre for til domkirken, hvorfra jeg tog bus 100 til Europacenter, hvorfra jeg hurtigt gik igennem centeret på vej til KaDeWe. Det var ikke planen, men det endte med, at jeg købte 3 par Falke sokker.

Jeg gik en tur i området, og endte med, at jeg gik ind i en elektronikforretning, der har mange forskellige varer indenfor for stort set alle kategorier. Her fik jeg noget tid at gå, før jeg tog en bus videre. Jeg endte med at stå af ved Südkreuz. Herfra tog jeg ringbanen 2 stop til Hermanstrasse, hvor jeg skiftede til U bahn og tog også her 2 stop til Hermannplatz.

Her på Hermannplatz er der et mindre marked. Det tog mig noget tid at finde busstoppestedet, hvorfra bus M29 kører. Denne tog jeg med til Anhalter Bahnhof. Jeg gik herfra til Potsdamer Platz, hvor jeg fik lidt rundt, og var noget tid inde i Sony butikken.

Da jeg var færdig her, gik jeg over til Potsdamer Arkaden, hvor jeg havde købt blitzet et par dage før. Der var noget, der ikke helt var rigtigt ved det. Jeg havde set et par computere, hvorfra man kunne tilkøbe sig noget tid på nettet. Det var planen at tjekke blitzens specifikationer. Man kunne kun købe sig en time for 2 euro, hvilket syntes lidt meget.

Jeg besluttede mig for at tage hjemad i stedet. Jeg vidste, at der var en del små forretninger, hvorfra der også kunne gå på nettet billigere. Jeg tog en den første bus der kom, hvilket var en M85, som kører til hovedbanen. Herfra var det en S bahn til Alexanderplatz, og U bahn hjem.

Da jeg kom af u bahnen, fandt jeg hurtigt en kiosk, hvorfra man kunne gå på nettet. Heldigvis vidste det sig at være den helt rigtige blitz, som jeg havde købt. Jeg chattede også lidt med min lillesøster, som tilfældigvis var online samtidig.

Da min halve time var gået, tog jeg turen direkte hjem. Det var begyndt at regne, så jeg gik noget hurtigere end normalt. Jeg var hjemme omkring klokken 1930. Ikke så længe efter jeg kom hjem, fik jeg noget at spise, som også var godt.

Mens jeg var væk, var mor noget i genbrugsforretningen ved Frankfurter Tor, som er 5 etager. Der blev også brugt en del tid på nogle praktiske ting i lejligheden. Resten af aftenen var vi begge i lejligheden.

## **Fredag den 27. februar 2009**

Jeg vågnede omkring klokken 830 denne morgen. Der var ikke nogle planer for dagen i dag. Efter morgenmaden, fik vi lagt an til at få de sidste gardiner lagt op. Efterfølgende blev vi færdige med morgenrutinen.

Kort efter ringede telefonen. Det var Lisbeth og Jørn Elsvang, som har en lejlighed i nummer 90, der inviterede os forbi. Klokken var omkring 10, da vi kom derop. Det var meningen, at jeg ville hurtigt videre, da jeg ville køre rundt i byen med bus og tog.

Vi fik set deres lejlighed, og snakkede godt sammen. Klokken var 12, da vi forlod lejligheden. Mor blev hjemme, og jeg forlod lejligheden. Inden jeg kom ned til u bahn stationen, var jeg ovre på den anden side af den tomme grund for at tage et par billeder i retningen af vores bygning.



Jeg tog toget til Alexanderplatz. Her var jeg en tur inde i Galleri Kaufhaus. Efter godt 20 minutter tog jeg bus 248 videre. Fra vinduet kunne jeg se en bestemt butik i nærheden af en bygning, der bliver brugt som marked. Det viste sig ikke at være noget med den forretning, hvorfor jeg gik videre til markedsbygningen.

Efter at have gået rundt i noget tid, gik jeg tilbage mod busstoppestedet og tog bussen videre til Bundesplatz, hvorfra jeg tog Ringbanen til Westkreuz. Turen gik derfra videre med S bahn til Spandau, hvor vi også var nogle dage forinden på vej til Luftwaffemuseet. Klokken var nu godt 15.

Jeg gik en tur i Spandau centeret, hvor der var en afdeling af Saturn. Der var en bestemt router, som jeg havde kigget efter, men ikke har kunnet finde. Jeg fandt en anden model, som jeg var interesseret i, men jeg var ikke helt sikker på, at den overholdte de specifikationer, som jeg stiller til den. Jeg ledte derfor efter en netcafe.

Noget tid senere fandt jeg et sted. Heldigvis fandt jeg hurtigt ud af, at den jeg kiggede efter var for og alligevel ikke kunne det, som jeg gerne ville have, den skulle kunne. Pludselig kommer der en ind i lokalet, som ret hurtig blev meget sur på en anden i lokalet, og det kom til håndgemæg. Hurtigt kom jeg væk. Meget kort tid efter væltede resterne af en dør ned over den computer, som jeg havde siddet ved. Heldigvis kom jeg ikke noget til og det endte med, at jeg heller ikke skulle betale for den tid, som jeg nåede at bruge computeren.

Fra S bahn stationen tog jeg en bus X33 til Wittenau. Denne tur tog cirka 45 minutter, hvor jeg fik set en del af byen som jeg ikke havde været i før. Herfra var der en masse forbindelser videre. Det endte med, at jeg tog en u bahn til Osloer Strasse. Herfra kunne jeg på kortet se, at der kørte en M13, som er en sporvogn til Ring Centeret.

Jeg kom på sporvognen. Turen til Frankfurter Allé tog små 45 minutter. I Ring 2 mødte jeg mor. Vi gik en tur i Ring 2. Klokken var efterhånden 1830. Efter en lille times tid, gik vi hjemad. Det blev hurtigt besluttet, at vi ikke ville spise hjemme denne aften.

Vi havde ikke besluttet os for et bestemt sted. Det endte med at spise på San Diego Steakhouse. På menukortet så vi, at de havde en ret, hvor man får både vildsvin, struds og kænguru. Det ville jeg gerne smage, og det endte med, at vi begge fik en portion af dette.

Godt mætte gik vi hjemad omkring godt klokken 21. Det tog os alligevel et godt stykke tid at komme hjem derfra. Det er næsten unødvendigt at sige, men resten af aftenen var vi i lejligheden.

## **Lørdag den 28. februar 2009**

Vi vågnede kort før klokken 9, og kom forholdsvis hurtigt i gang. Kort efter gik vi i gang med at pakke lidt af bagagen, før vi fik lavet morgen. Efter morgenmad gik vi en tur i Rewe, da der var et par sidste småting, som vi manglede.

På vej hjem gik jeg lige en tur omkring Frankfurter Tor for at tage et par billeder. Denne gang skinnede solen, hvilket vi nærmest kun set i går og i dag. Jeg gik hjemad. Mens ovnen var i gang, ordnede vi nogle få praktiske ting, inden vi skulle spise.

Da vi var færdige med at spise, pakkede vi resten sammen og tog af sted til Alexanderplatz, og efter lidt tid videre til hovedbanen for at tage toget hjem. Vi regnede med, at alt var i orden, men toget afgik alligevel ikke fra Hovedbanen i dag, men i stedet fra Gesunnenbrünnen. Vi havde ikke en chance for at nå dette tog på 20 minutter.

Vi fik lavet vores billetter om. Afgang blev ændret til 1618 med skift i Hamborg, hvor vi havde cirka 45 minutter og skift i Padborg og Fredericia. I toget fra Hamborg havde vi også nogle at snakke med, hvilket fik de 2 timer til at gå lidt hurtigere.

Endelig klokken 2350 ankom vi til Århus H, og der var kun et lille stykke hjem. Vi blev hentet af Bedstefar, som kørte os det sidste stykke hjem.

## **Lidt generelt**

Dette var en af de længere ture. Tempoet var generelt ikke for højt. Vejret dernede var ikke så godt. Det var mest skyet, med sne de første dage. Da temperaturerne først kom lidt op, var sneen dog hurtigt væk. Man er ikke for gode dernede til at skovle sne