

Min rejse

til

London

4. april 2003 – 14. april 2003

Punkt.....	Side
Fredag den 4. april	3
Lørdag den 5. april.....	4
Søndag den 6. april	5
Mandag den 7. april	6
Tirsdag den 8. april	8
Onsdag den 9. april	9
Torsdag den 10. april	11
Fredag den 11. april	12
Lørdag den 12. april.....	13
Søndag den 13. april	14
Mandag den 14. april	15
Lidt generelt	16

Fredag den 4. april

Jeg havde sat vækkeuret til klokken 7.30, og kom meget hurtigt op og i gang. Det meste af bagagen var pakket, så det tog ikke så lang tid at få klaret det sidste. Cirka 8.45 tog jeg hjemmefra, og gik, efter en tur ind på et bageri, over mod Scandinavian Center, hvor fra bussen kørte.

Efter cirka 1 time og 20 minutters buskørsel var jeg i Billund Lufthavn, hvorfra mit fly skulle lette. Jeg fik overraskende hurtigt checket ind, og fandt efterfølgende et sted, hvor jeg kunne spise det medbragt brød.

Kort efter var det tid til at komme igennem sikkerhedstjekket, hvilket jeg kom igennem uden besvær. Jeg kom ind til gateområdet, hvor man stort set ikke kan lave andet end at vente på at skulle boarde flyet, når man ikke har lyst til at spendere sin penge i de vanlige forretning, man ser i dette område.

Da obligatoriske og kedelige ventetid før boarding var endelig ovre. Boardingen gik rimeligt hurtigt, og flyet taxiede ud til landingsbanen, hvor det gik hurtigt med at komme i luften. Cirka 20 minutter senere blev der serveret den velkendte lette anretning, som man ofte får i fly. Dette tager naturligvis noget tid, hvilket faktisk var med til at få den 80 minutters flyvetid til at forekomme forholdsvis kort.

En sikker landing var i vente, og jeg kom ud af flyet, og måtte igennem den vanlige paskontrol, som ikke viste sig at være problematisk. Udleveringen af bagage gik hurtigt, og jeg fik efterfølgende købt en billet til Victoria Express, der kører direkte til Victoria Station i London. En enkeltbillet kostede £11.

Jeg gjorde et kort stop på stationen, før jeg undergrundsbanen til Manor House. Dette viste sig at tage noget længere tid, end jeg havde regnet med. Omtrent klokken 14.30 var jeg ude af undergrunden igen.

En af grundene til min tur var at besøge en meget god ven, som bor i byen. Vi havde aftalt at mødes på Finsbury Pub. Selvom der var nogle timer til, at han fik fri, gik jeg alligevel over på pubben. Det er ikke så praktisk at tage nogle steder med et par kufferter, også selvom de er på hjul.

I ventetiden indtil Liz ankom på pubben, fik jeg et par kølige øl på pubben. De godt 3½ time, som jeg ventede, forekom noget lang. Der var ikke så mange mennesker på pubben, og jeg kendte naturligvis ingen der.

Lidt over klokken 18 ankom Liz og vi og snakkede på pubben i et par timer, og fik et par øl, inden Johnny ankom. Ikke så længe derefter gik vi hjem til dem. Johnny gik lidt senere ud for at hente chicken and chips fra en af de lokale bikser. Resten af aftenen fik vi snakket sammen og kigget noget flimmet.

Lørdag den 5. april

Vi stod forholdsvis tidligt op, men tog os meget god tid alligevel. Vi kom først af sted omkring klokken 12. Johnny og jeg tog en bus ind mod centrum. Vi stod af ved Euston Square for at finde et toilet.

Efter at have mistet og genfundet kontakten, tog vi en anden bus mod Leicester Square, hvor vi stod af. Jeg ville gerne se Fotografers Gallery¹. Det er et forholdsvis lille sted, der har en udstilling af fotografier. Temaet skulle skifte fra tid til anden. Ved dette besøg var temaet konflikten i Mellemøsten. Jeg havde måske forventet for meget af stedet, men det var ikke synderligt imponerende.

Da vi havde set udstillingen, gik vi over mod Leicester Square ad nogle små gader. Vi stoppede ved en lille butik, der sælger cd'ere og dvd'ere, og det endte med at jeg fik købt en dvd. Videre måtte vi, og gik derfra, og fandt et sted, hvor vi fik lidt føde.

¹ Her var der gratis entré

Vi hang lidt ud på pladsen, og gik efterfølgende mod Trafalger Square, der ikke ligger langt derfra og videre mod Westminster. Herfra går der sightseeing tur mod Greenwich, hvilket er en god mulighed for at få en meget hurtigt kig på nogle af byens mange seværdigheder. Det er en ret imponerede udsigt man har fra sådant et skib.

Turen til Greenwich tager cirka en time. Vi havde cirka 40 minutter i Greenwich, før den sidste færge sejler den anden vej. Vi gik ikke særligt langt væk derfra, så vi så ikke så meget. Udsigten var stadig imponerede, men man havde set den før. Vi stod af ved Saint Katherines Pier, der ligger ved The Tower, og gik et par kilometre, før vi fandt et busstoppested, hvorfra der kører busser tilbage mod Finsbury.

Det tog noget tid at køre hjem. På vej hjem gik vi ind i et supermarked for at købe et par ting til aftensmaden. Vi tog hjem og havde en ganske hyggelig aften inklusiv noget tv kiggeri, og et god aftensmad.

Søndag den 6. april

Vi vågnede forholdsvis tidligt her til morgen. Liz og Johnny havde det ikke for godt til morgen, så vi blev alle ”hjemme”, hvilket heller ikke gjorde så meget. Man kan jo altid bruge en dag, hvor der ikke sker for meget til at starte med.

En af de andre beboere i bygningen havde tilsyneladende opdaget, at man havde overnattende gæster, og været lidt utilfreds med det. Det kom til at betyde, at jeg måtte finde et hotelværelse til resten af turen, hvilket var lidt af en nedtur.

Johnny og jeg gik op mod Manor House Station, hvor der ligger nogle hoteller. Vi fandt et hotel, der hedder Green Park, der ligger på Seven Sisters Road. De kunne tilbyde et værelse til rimelige penge efter lokal standard. Et enkelt værelse med adgang til bad og toilet koster normalt £45 per nat, hvilket jeg fandt noget i overkanten. Det lykkedes at få et værelse ned i en pris af £30 per nat. Selvom jeg var meget imod det, måtte jeg tage dette tilbud. Jeg havde ikke regnet med at skulle betale for overnatning. Jeg fik fortalt, at jeg muligvis skulle flytte værelse dagen efter.

Vi gik tilbage til Johnnys hjem, hvor vi var et noget tid, før det var tid til at tage bagagen op til hotellet. Vi aftalte at mødes klokken 7 foran hotellet. Efter at være kommet ind på værelset, besluttede jeg mig for at blive på hotellet i de par timer, og fik muligheden for lige at falde til, få noget frokost, et bad og en god lur.

Klokken 7 var jeg klar foran hotellet. Jeg måtte dog vente lidt, før Johnny og Liz ankom. Vi gik derfra for at gå ind på en bestemt italiensk restaurant, som de kendte, og efter en god gåtur, var vi på restauranten.

Stemningen på dette sted var meget god, og der var mange mennesker. Maden var fantastisk. Meget af personalet var tilsyneladende italienske, hvilket måtte betyde, at de vidste præcist, hvad der skulle til for, at maden blev god.

Lidt over 9 gik vi tilbage mod hotellet, men tog en bus noget af vejen. Vi havnede inde på Finsbury Pub igen, hvor vi lige fik et par pints, før vi skiltes. Jeg gik tilbage til hotellet, hvor jeg var på værelset i en times tid, før jeg gik i seng.

Mandag den 7. april

Jeg vågnede omkring klokken 8, og kom rimeligt hurtigt op og i gang. Jeg ville ned i receptionen for at høre, hvorvidt jeg skulle flytte værelse. Ikke overraskende skulle jeg flytte værelse, men jeg fik et dobbeltværelse til samme pris, som viste sig ikke at være meget større, men der var en dobbeltseng.

Med den nye nøgle i hånden, gik jeg til værelse 410, som jeg havde haft den første nat, og flyttede mine ting en etage ned til værelse 315. Jeg gik ned for at spise morgenmad. Da det ikke var noget særligt, gik jeg igen, hvilket jeg senere fortrød lidt.

Det første jeg ville se var Madame Taussauds. Jeg tog toget til Regent Park. Den nærmeste station er dog Baker Street, men jeg havde set et skilt, hvor der syntes at stå, at stationen var lukket. Dette skulle vise sig ikke at være tilfældet.

Besøget på Madame Tausauds var en fornøjelse, selvom den var noget dyr. Der er mange voksfigurer af offentligt kendte personer. Det er noget imponerende, at der alligevel er så mange figurer udstillet taget i betragtning, hvor lang tid det tager at lave dem. Ved dette besøg undlod jeg en tur ind i rædselskabinettet, selvom det angiveligt skulle være det, der lagde grundlaget for det fænomen, vi i dag kender.

Efter det besøg, besluttede jeg, at jeg først ville have lidt at spise, for så at tage videre til Rock Cirkus, der er en specialafdeling af Madame Tausauds, hvor der kun er figurer fra underholdningsbranchen. Jeg tog til Picadelly Circus, hvor denne skulle ligge. Jeg kunne dog ikke finde denne, og gik derfor rundt i et par butikker, før jeg spurgte til, hvor Rock Circus var placeret. Det svar jeg fik var, at det lå inde ved siden af, indtil det blev lukket et års tid tidligere. Dette var naturligvis en anelse skuffende, men det var der naturligvis ikke noget at gøre ved.

Jeg besluttede mig for at besøge Freuds hus, så jeg tog undergrunden til Finsley Road, der ifølge min guidebog skulle være den nærmeste station. Da jeg kom ud fra stationen, fandt jeg meget hurtigt et skilt, der skulle pege i retningen af huset. Skiltningen var imidlertid så dårlig, at jeg opgave at finde huset efter at have gået rundt i en halv times tid.

Med uforrettet sag vendte jeg tilbage til undergrundsstationen, og tog toget til Westminster. Et kig eller to på Big Ben og Houses of Parliament udefra er must, når man er i byen i mere end et par dage. Ude foran var der en meget lille antikrigsdemonstration.

Jeg gik over til Westminster Abbey, der ligger lige ved siden af parlamentet. Efter at have betalt entré, gik jeg lidt i den meget store kirke, der egentlig startede ud som kloster. Her er nogle regenter og prominente personer begravet, og ret mange regenter blevet kronet.

Efter dette besøg, fandt jeg en bæk udenfor, hvor jeg sad et kort stykke tid, inden jeg besluttede mig for, at jeg ville besøge Cabinet War Rooms. Det var herfra landet blev ledet under 2. verdenskrig, hvilket også inkluderer krigsindsatsen. Lokaliteten var en velbevaret hemmelig indtil en del år efter krigens slutning. Stedet er indrettet på en sådan måde, at man reelt kunne bo der, selvom det ikke var under de mest luksuriøse omgivelser.

Da jeg havde set hele museet, gik jeg over i Saint James Park, hvor jeg var i kort tid, inden jeg besluttede mig for at tage toget tilbage til hotellet. Her blev jeg i et par timer, før jeg gik over til den lokale chicken biks for at få noget aftensmad. Efterfølgende var jeg en tur på pubben, hvor jeg fik en enkelt pint, før jeg gik tilbage til hotellet, hvor jeg så noget tv, inden jeg gik i seng.

Tirsdag den 8. april

Jeg vågnede et par gange i løbet af natten, men vendte mig bare om, og sov videre, og den blev forholdsvis sent, før jeg kom op, og kom i gang. Jeg skulle mødes med Johnny omkring klokken 10.30. Jeg prøvede at ringe adskillige gange, dog uden at få kontakt.

Ved 12 tiden gik jeg over for at få noget at spise på den lokale kyllingebiks. Efter at have spist, fik jeg endelig kontakt via mobilen. Nogen var syg på hans arbejde, så han var blevet kaldt ind. Vi aftalte at mødes på den lokale pub ved 8 tiden.

Da jeg nu pludselig havde meget godt, skulle jeg have noget at få tiden til at gå med. Jeg besluttede mig derfor at tage til Greenwich for at se museet ved Royal Observatory. Der er blandt andet her den berømte linje løber, der deler kloden i øst og vest. Jeg havde nu været der før, men jeg havde aldrig været inde.

Entreen var i dag gratis. På selve museet er der en blandt andet en udstilling om tid, eller man bør måske rette sig om instrumenter, der måler tid. Stedet startede, som navnet antyder, som observatorium, og havde blandt andet til formål at hjælpe med at udvikle metoder til positionsbestemmelse på hav, hvilket kunne bruges til kortproduktion.

Jeg gav mig meget god tid til at se de forskellige ting på stedet. Det er nærmest obligatorisk, at man skal prøve at stå således, at man har et ben i øst og det andet i vest. Der er desuden også en meget flot udsigt over byen her, hvilket bestemt er med til at gøre besøget værd.

Efter mit besøg, gik jeg langsomt mod Cutty Sark. Jeg kom derned til skibet, men gik ikke ind. Jeg gik lidt rundt i området, og fandt en McD, hvor jeg gik lidt at spise. Det blev tid til at komme videre, så jeg gik mod undergrundstationen, og tog et tog videre.

Turen gik mod Bank, hvor jeg skiftede tog, som gik til Saint Pauls Cathedral, der er en af landets vigtige kirker. Jeg gik rundt her i et stykke tid. Tiden gik hurtigt, og klokken blev 5, hvor kirken mere eller mindre lukker.

Der var endnu et par timer til klokken var 8, så jeg tog til undergrunden til Bond Street og fandt hurtigt pubben The Marlborough Head. Et besøg på netop denne pub er nærmest noget, der bare skal til, når jeg er i byen. Jeg var der i en times tid og fik en enkelt pint.

Jeg tog undergrunden tilbage til hotellet, hvilket tog sin tid. Jeg gik op på værelset, hvor jeg var en halv times tid, før jeg gik over mod den lokale kyllingebiks for at få noget at spise. Lidt til min overraskelse, kom Johnny ret hurtigt, og vi fik begge noget at spise der.

Vi gik videre til den lokale pub, hvor vi fik mulighed for at snakke sammen og se noget bold på flimmeren. Det blev til et par timer på pubben, inden vi gik hvert til sit. Jeg gik tilbage til hotellet, og gik hurtigt i seng. Jeg blev dog vækket senere af en eller anden, der troede, at det var det værelse, hvor han og konen boede der. Det var noget skræmmende, og jeg lukkede derfor ikke op. Jeg faldt først i søvn noget tid senere.

Onsdag den 9. april

Jeg vågnede omkring klokken 8, men havde ikke specielt travlt med at komme op og i gang. Johnny og jeg havde aftalt at mødes ved 10.30-11.00 tiden. Jeg spiste morgenmad på hotellet, som bestod af en traditionel engelsk morgenmad med spejlæg, bacon, pølser, toast, baked beans og te.

Efter morgenmaden gik jeg tilbage til værelset, hvor jeg var i et stykke tid, og ved en halv elleve tiden ringede jeg lige ham, men han var ikke stået op endnu. Vi aftalte i stedet at mødes klokken 12. Lidt senere gik jeg en lille tur i parken.

Ventetiden syntes lidt lang, så jeg ringede igen, og det blev til, at vi mødtes på pubben. Vi fik en enkelt pint, før vi gik videre, og gik igennem parken. Da jeg manglede film til mit kamera, og Johnny et par andre ting, fandt vi en Tesco, der mest af alt minder om Bilka.

Gutten var stadig noget småtræt, og havde også et par ting som han lige skulle nå, så han foreslog, at jeg bare tog af sted selv, i stedet for at komme med ham hjem. Vi gik op til Finsbury Park Station. Inden jeg tog toget videre, aftalte vi at mødes fredag klokken 15.30 på The Marlsborough Head

Jeg stod af toget på Moorgate Station for at tage på Museum of London. Dette er et af de spændende steder at besøge, da stedet giver et godt indblik i byens historik fra tiden, før man kunne kalde det en by og til moderne tid, og dermed også de forskellige faser, som byen har været igennem. På museet er der også en lang række autentiske genstande fra byens historie. Jeg tog mig ekstra god tid til se udstillingen, da jeg alligevel ikke kunne nå et sted mere denne dag.

Da jeg var færdig, gik jeg lidt rundt i Barbican Centre, som museet ligger i. Dette er et meget stort borglignende boligkompleks fra 1982 der efter sigende skulle være mange tilbud af kulturel art. Det lykkedes mig ikke at finde et godt tilbud.

Et stykke tid senere, besluttede jeg mig for at tage tilbage mod hotellet. Jeg ville tage undergrunden fra Liverpool Street, selvom det ikke var den station, der var tættest på. Der var skilte, der pegede i retningen af stationen. Det lykkedes mig ikke at finde stationen, da skiltene tilsyneladende ikke alle pegede i den rigtige retning. Til sidst besluttede jeg mig for at følge strømmen, da dette måtte lede til nærmeste station. Det gjorde det, og stationen var Moorgate. Jeg tog toget tilbage til hotellet midt i myldretiden.

Jeg var blevet noget sulten, så jeg tog over på den lokale kylligebiks, hvor jeg spiste aftensmad. Jeg var en smule trøstig, så jeg tog videre til den lokale pub, hvor jeg var i et par timer og fik et par pints, før jeg tog tilbage til hotellet. Tilbage til værelset, så jeg fjernsyn resten af aftenen, da jeg ikke havde noget bedre at give mig til. Signalet var ikke for godt, men det var bedre end ingenting. Omsider jeg blev træt og gik i seng.

Torsdag den 10. april

Jeg var igen vågnet et par gange i løbet af natten, men ved 9 tiden stod jeg op og fik en stille start på dagen. Jeg havde ikke specielt travlt med at komme af sted. Jeg tog toget til Kings Cross, hvor jeg fandt en McD, hvor jeg spiste noget morgenmad, eller hvad man nu kan kalde det.

Herefter tog jeg toget videre til Bank, da jeg ville se Bank of England Museum. Det er et lille museum, der beskriver bankvæsenets historie i landet. Fokus var dog på de aktiviteter, som en nationalbank gør, herunder udstedelse af kontanter. Museet gik også et indblik i finansverdenen som helhed. En lille besynderlig ting er, at rigtigt guld også er en del af udstillingen. Man kan faktisk komme til at holde en rigtig guldbar. Denne er dog placeret i en speciel montre, der er konstrueret således, at man ikke kan få den ud.

Efter dette besøg tog jeg videre til Imperial War Museum, der ligger syd for Themsen. Stedet har en meget stor udstilling om krigsførelse. En betragtelig del af denne omhandler de 2 verdenskrige, hvilket nok hænger sammen med, at deres opgave oprindeligt var at dokumentere netop disse to konflikter. Der er dog også udstillinger om andre konflikter i det 20. århundrede, blandt andre krigene i Korea i 1950'erne og den senere krig i Vietnam samt Den Kolde Krig.

Man fornemmer hurtigt, at de har gjort meget for at vise, hvad krigsførelse har af konsekvenser, hvilket til tider kan blive en smule ubehageligt. Dette kommer specielt til udtryk i de dele, der handler om Holocaust og delen omkring begrebet forbrydelser mod menneskeheden.

Jeg spenderede i alt mere end 4 timer på museet, før jeg tog videre. Det var omkring lukketid for de fleste museer, så jeg besluttede mig for at tage tilbage mod Finsbury og hotellet. Turen med undergrunden tog en times tid.

På vej fra stationen til hotellet, købte jeg noget aftensmad, som jeg tog med op på værelset, hvor jeg spiste aftensmad. Resten af aftenen gik med at se fjernsyn. Det var noget kedeligt, men jeg havde nu heller ikke meget lyst til at lave noget andet.

Fredag den 11. april

Jeg stod op ved 9 tiden og kom i gang. Cirka 1½ time senere tog af sted. Ved Kings Cross spiste jeg igen "morgenmad" på McD, inden jeg tog videre. Jeg tog undergrunden videre til South Kensington, hvor der ligger nogle museer.

Jeg var specielt interesseret i Science Museum, så det var der, jeg tog hen. Det er et meget stort museum, hvor man sagtens kan få et par timer til at gå, hvilket også var tilfældet for mig. Man har mange forskellige maskiner og opfindelser blandt de mange forskellige afdelinger.

De afdelinger som havde speciel interesse var omkring flyvning, computere og kommunikation og udforskning af rummet, så det var her, jeg tilbragte det meste af tiden på stedet. Heldigvis nåede jeg også at se nogle af de andre spændende afdelinger, selvom jeg ikke spenderede lige så lang tid der, som ved andre sektioner.

Til min overraskelse ringede Johnny omkring klokken 2, og sagde, at han ville blive lidt forsinket, hvilket var en smule træls, men der var der ikke så meget at gøre ved. Godt 14.30 gik jeg fra museet og fandt en bænk, hvor jeg sad i et stykke tid, før jeg gik tilbage mod undergrundsstationen.

Ved et tilfælde faldt jeg over en udendørsudstilling kaldet Jorden set fra himlen, som jeg havde set tidligere herhjemme. Der var dog ikke så mange billeder denne gang, men jeg brugte dog alligevel noget tid på at se nogle af de flotte billeder.

Et stykke tid senere tog jeg til The Marlsborough Head. Jeg måtte dog vente et stykke tid, før han dukkede op. Det var dog hyggeligt alligevel, selvom vi ikke havde så meget tid, hvor vi kunne få et snak og et par pint. Ved rent tilfælde kom vi i snak med en af de andre gæster på pubben, hvilket skam var ok. Noget tid senere skulle måtte Johnny tage af sted igen, da han skulle på arbejde, men dette forhindrede ikke mig i at blive lidt længere.

En times tid senere tog jeg af sted mod Finsbury Park. Jeg stod af undergrund for at gå ind i Tesco for at købe noget sodavand og film. Jeg gik tilbage til hotellet, og gik op på værelset for at lægge

mine ting. Der var til min overraskelse ikke noget elektricitet på værelse, hvilket dog hurtigt blev lavet efter en tur ned i receptionen. Jeg gik ud efter noget at spise. Det blev igen til noget kylling, som jeg tog med tilbage til værelse, og spiste. Resten af aftenen gik stort set med at se fjernsyn.

Lørdag den 12. april

Jeg sov længe i dag og tog mig måske lidt for god tid, før jeg tog af sted. Mit første stop var igen McD ved Kings Cross. Det var måske ikke lige det bedste bud på god morgenmad, men gør tricket, når det er nødvendigt.

Det var tid til at komme videre. Jeg havde besluttet mig for at se en af de største seværdigheder, som byen har at tilbyde. Omkring klokken 12 var jeg ved The Tower of London. Dette er en af de steder, hvor man kan tilbringe mange timer.

Jeg tog mig meget god tid til at se denne 900 år gamle kongeborg. Man får hurtigt fornemmelse af, at der er foregået rigtigt meget historie på denne borg, hvilket der også er ifølge den guidebog, som jeg havde købt inden afrejse, selvom det er i noget forkortet form. Ligeledes holdes visse gamle skikke stadig i hævd. Den som jeg overværende var vagtskifte.

Der var stort set ikke det sted, som jeg ikke nåede. Jeg startede med ringmurene, og kom senere til dele som Traitors Gate, White Tower og kronjuvelerne. Der var mange gode motiver, så de endte med, at jeg tog rigtigt mange billeder.

Jeg forlod først selv Tower klokken 17.30, hvor stedet skulle lukke. Jeg fandt en lille bæk udenfor med udsigt over Themsen, hvor jeg satte mig. Denne skulle vise sig at være en del af stedet. Klokken 18 lukkede The Tower, og folk blev bedt om at forlade stedet.

Da det fleste ting efterhånden var lukket, besluttede jeg mig for at tage tilbage til hotellet. Dette tog et stykke tid, men det gjorde heller ikke noget. Jeg havde ligesom god tid. På vej fra station til hotelværelset, gik jeg igen ind på den lokale kylligebiks for at købe noget aftensmad, som jeg nød på værelset. Resten af aftenen gik stort set med at se fjernsyn.

Søndag den 13. april

Jeg vågnede klokken 7.30 og ringede til Johnny for at høre, hvad planen for i dag var. Han foreslog, at vi tog ud for at se maraton. Det var stadig tidligt, så jeg tog en lille lur, før jeg igen ringede lidt over klokken 9, hvor vi aftalte at mødes om en times tid.

Liz, Johnny og jeg tog først ned til et discountbutik, hvor konceptet var, at alt har samme pris. I det område var der også et par markeder, hvor vi gik lidt omkring uden dog at finde noget spændende. I det mindste fik man så ikke brugt nogle penge.

Vi tog en bus til Trafalger Square, og gik resten af vejen til Westminster, hvor slutningen af ruten var placeret. Vi iagttog løbet i en kortere periode, før vi gik videre til Saint James Park. Det er nærmest unødigt at nævne, men der var mange mennesker, der havde fået samme idé, og taget netop til samme område.

Stemningen syntes god, så vi blev i område i en stykke tid, før vi gik tilbage til Trafalger Square. Herfra gik det med bus nummer 24 til Camden, hvor vi købte nogle chips, som vi delte. Turen gik videre med en anden bus til Finsbury Park, hvor vi gik ind på pubben.

Vi fik en enkelt pint, før Johnny og Liz gik hjem. Han ville gerne have et par timers søvn, inden han skulle på arbejde. Jeg aftalte med Liz, at skulle mødes tilbage på pubben klokken 8. Jeg blev lidt på pubben, før jeg gik ud for at finde noget frokost, hvorefter jeg tog tilbage til hotellet.

Jeg blev på hotellet i nogle timer. Der var nu meget varmt på værelset. Radiatoren var skuret meget op, og jeg havde ikke mulighed for at skrue ned. Det havde været sådan i et par dage. Jeg gik ned i receptionen for at høre om der kunne gøres noget ved dette. Der var en ansat oppe på værelset for at skrue ned, hvilket var hårdt tiltrængt.

I receptionen mødte jeg igen en bestemt receptionist, som jeg havde mødt et par gange på hotellet. Der var ikke så meget at lave, så hun havde mulighed for at snakke. Hun var meget flink. Søndag var åbenbart den ugedag, hvor der var mindst at lave.

Klokken nærmede sig 8, og jeg begav mig over mod pubben. Liz var en anelse forsinket. Vi fik nogle pint øl. Her sad vi en cirka 3 timers tid, hvilket faktisk meget hyggelig. Snakken gik om lidt af hvert.

Ved 11 tiden gik vi hvert til sit. På vej tilbage til hotellet, købte jeg noget at spise, og nød denne på hotelværelset. Efter at have spist, pakkede jeg en smule af mine ting, før jeg gik i seng. Den næste dag var afrejsedag.

Mandag den 14. april

Jeg sov ikke forfærdeligt godt denne nat. Jeg stop op klokken 7, og gik i gang. Efter morgenmad på hotellet, gik jeg tilbage til værelset for at pakke resten af mine ting. Lidt over klokken 9, forlod jeg værelset med kufferterne, for at tjekke ud og betale regningen.

For at komme ud til Gatwick, gik jeg over på Manor House Station og tog Picadelly Line et enkelt stop sydpå, hvor jeg skiftede til Victoria Line, og stod af på Victoria Station. Herfra gik eksprestoget til Gatwick, som tager godt en halv time.

Omkring klokken 11 var jeg i lufthavnen. Jeg var i godt tid, så jeg måtte vente lidt, før jeg kunne tjekke ind. Den tidlige ankomst til lufthavnen, gjorde, at jeg ret hurtigt kunne checke ind. Jeg kom hurtigt igennem sikkerhedskontrollen, og kunne ikke gøre andet end at vente til det var tid til at gå ombord på flyet.

Tiden før boarding sneglede sig af sted. Boarding gik forholdsvis hurtigt. Afgang skete planmæssigt, hvilket sådan noget helst skal. Flyveturen tog kortere end forventet, hvilket altid er en fordel.

Flyet ankom til Billund og det var tid til at komme af. Bagagen kom meget hurtigt herefter, og paskontrollen gik hurtigt. Grundet flyets lidt tidlige ankomst, nåede jeg med en bus hjemad noget, før den, som jeg skulle have været med. Jeg var hjemme klokken 18.

Lidt generelt

Vejret derovre var typisk forårsvejr, måske lidt bedre end man kunne forvente. Der var dage med overskyet og let køligt, og andre dage med solskin og bedre temperaturer. Man kan måske fristes til at sige, at man kunne have oplevet bedre vejr, hvis man havde taget derover et par måneder senere.

Byen byder på mange seværdigheder. Jeg valgte at se de store steder, såsom The Tower, Greenwich og Westminster Abbey for bare at nævne et par stykke, selvom jeg havde været disse steder ved tidligere lejligheder.

Selvom man skulle have meget god tid i byen, ville det være svært at se alle de store steder, samt nogle af de mellemstore steder. Man bliver nødt til at fravælge nogle steder, hvis de besøg, man foretager skal ske på en ordentlig måde. En god investering var det at købe Turen går til London, også selvom man tidligere har været i byen. Den giver et godt overblik.

Prisniveauet minder meget om det man kender hjemmefra. Priserne på hotelværelse er noget høje i byen. Jeg måtte eksempelvis betale £ 30 per overnatning efter at have fået en rabat på et lille værelse udstyret med en seng, et skab, et lille bord, håndvask og fjernsyn et pænt stykke fra centrum.

Den nemmeste og hurtigste måde at komme rundt i byen er stadig med undergrunden, the tube. Et ugekort til 2 zoner løber op i cirka £ 23, hvilket også gælder til busser. Ved de stationer, hvor der er turistattraktioner vil der være skilte, der peger i den rigtige retning, hvilket er til stor hjælp.